

DATUM: 13.03.2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿١﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ
﴿٢﴾ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿٣﴾ تَنْزِيلُ الْمَلَكَةِ
وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ﴿٤﴾ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى
مَطَّلَعَ الْفَجْرِ ﴿٥﴾

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ
مِنْ ذَنْبِهِ

LAYLATU'L-QADR

Beste Moslims!

Onze Verheven Heer zegt in de zojuist voorgelezen verzen over Laylatu'l-Qadr: **“Voorwaar, Wij hebben de Koran neergezonden op Laylatu'l-Qadr . En wat doet jou weten wat de Laylatu'l-Qadr is? De Laylatu'l-Qadr is beter dan duizend maanden. De engelen en de Geest (Djibril) dalen daarin neer, met toestemming van hun Heer, voor elke zaak. Die nacht is vrede, tot aan het aanbreken van de dageraad.”**¹

Beste Gelovigen!

De Laylatu'l-Qadr is een gezegende nacht waarin de engelen naar de aarde neerdalen, waarin de goddelijke barmhartigheid overvloedig uit de hemelen neerdaalt en waarin harten zich vullen met rust en vrede. Het is de nacht waarin de openbaring van de Koran – een van de grootste gunsten in de geschiedenis van de mensheid – begon. Het is ook de nacht waarover de Profeet ﷺ het volgende goede nieuws gaf: **“Wie de Laylatu'l-Qadr doorbrengt met geloof en in de hoop op beloning van Allah, diens eerdere zonden zullen worden vergeven.”**²

Waardevolle Gelovigen!

Laten wij deze gezegende nacht daarom zien als een grote kans. Laten wij ons inspannen om de Koran – die deze nacht zo waardevol maakt – niet alleen met onze tong te reciteren, maar ook in ons innerlijk, in

onze woorden en in ons leven te laten spreken. Laten wij onze kinderen en jongeren in contact brengen met de boodschappen van barmhartigheid en wijsheid uit de Koran. Laten wij in deze gezegende nacht onze handen opheffen en oprecht bidden voor onszelf, onze families, de ummah en voor de hele mensheid. Laten wij onze Heer om vergeving vragen en Zijn oneindige barmhartigheid zoeken.

Beste Gelovigen!

Op 18 maart 2026 zullen in Nederland de gemeenteraad verkiezingen plaatsvinden. Deelname aan verkiezingen en het uitbrengen van uw stem is een belangrijk democratisch recht dat u de mogelijkheid geeft mee te spreken over het bestuur van de samenleving waarin wij leven. Het gebruikmaken van dit recht is tegelijkertijd een belangrijke burgerlijke verantwoordelijkheid waarmee u bijdraagt aan het vormgeven van uw gezamenlijke toekomst. Laten wij daarom onze burgerlijke plicht vervullen door gebruik te maken van dit recht dat onze vertegenwoordiging en rol in bestuurlijke en besluitvormingsprocessen versterkt.

Islamitische Stichting Nederland

¹ Soera Al-Qadr, 97/1-5.

² Al-Bukhari, Savm, 6.