

Datum: 03-01-2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ  
لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ  
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
اقْرَأُوا الْقُرْآنَ؛ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ

## DE QUR'ĀN IS GENEZING VOOR HET HART

**Beste moslims!** In de *Qur'ān* zegt Allah, in het vers dat ik zojuist heb gereciteerd: **“O mensen! Er is tot jullie een vermaning van jullie Heer gekomen, een genezing voor de ziekten in de harten, een gids en genade voor de gelovigen.”**<sup>1</sup> In een *ḥadīth* zegt de Profeet ﷺ: **“Lees de Koran, want op de Dag des Oordeels zal hij een voorspraak voor jullie zijn.”**<sup>2</sup>

**Beste broeders en zusters!** We zijn de drie maanden binnengetreten die gevuld zijn met genade en zegeningen. De maanden *Rajab*, *Sha'bān* en de daaropvolgende *Ramaḍān* zijn voor ons moslims een tijd van spirituele voorbereiding en zuivering. Laten we deze spirituele sfeer beschouwen als een kans om de *Qur'ān* te leren, te lezen, te begrijpen en te leven. De *Qur'ān* leren en lezen is niet alleen een vorm van aanbidding, maar ook een manier om het leven te begrijpen en innerlijke rust te vinden. Onze Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd:

**“Wie de *Qur'ān* leest en ernaar handelt, zal op de Dag des Oordeels zijn ouders een kroon laten dragen, waarvan het licht helderder is dan dat van de zon.”**<sup>3</sup>

**Geachte Moslims!** Laten we aan het begin van de drie maanden een belangrijke beslissing nemen over de plaats van de *Qur'ān* in ons leven: laten we in actie komen om het Woord van onze Heer te leren en in ons leven te integreren. Degenen die de *Qur'ān* nog niet kennen, moeten meteen een leraar benaderen en deelnemen aan de *Qur'ān* -lessen. De beste manier om de drie maanden met

de *Qur'ān* door te brengen is door een doel te stellen. Laten we vandaag de intentie nemen: in de maand *Rajab* leren we de letters, in de maand *Sha'bān* verbeteren we ons lezen, en als we de maand *Ramaḍān* binnengaan, komen we dichterbij onze Heer ﷺ door de *Qur'ān* te lezen. Onze Profeet ﷺ heeft beloofd:

**“De beste onder jullie zijn degenen die de *Qur'ān* leren en onderwijzen.”**<sup>4</sup>

Degenen die de *Qur'ān* al kennen, moeten proberen elke dag meer te lezen en te begrijpen. Laten we de maand *Ramaḍān* binnengaan terwijl we in de maanden *Rajab* en *Sha'bān* in harmonie met de *Qur'ān* leven. Op deze manier kunnen we meer profiteren van het licht, de zegeningen en de genezing van de *Qur'ān*.

**Gerespecteerde gelovigen!** We moeten niet vergeten dat onverschilligheid tegenover de Koran een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt. In vers 30 van Soera Al-Furqan wordt vermeld dat onze Profeet ﷺ zich zal beklagen met de woorden:

**“Mijn Heer! Mijn volk heeft deze Koran volledig genegeerd.”**<sup>5</sup>

Laten we daarom deze gezegende drie maanden maken tot maanden waarin we ons verbinden met de *Qur'ān*. Moge wij tot Allah's ﷻ behoren die zich stevig vasthouden aan de *Qur'ān* en hun pad verlichten met zijn licht.

Ik sluit mijn preek af met de volgende woorden van onze Profeet ﷺ:

**“De *Qur'ān* is het touw van Allah. Wie zich aan de *Qur'ān* houdt, vindt leiding. Wie de *Qur'ān* verlaat, dwaalt af!”**<sup>6</sup>

**Redactie & vertaling: Ismail Mercimek  
Islamitische Stichting Nederland (ISN)**

<sup>1</sup> Yūnus, 10: 57.

<sup>2</sup> Muslim, al-musāfirūn, ٤٧.

<sup>3</sup> Abū Dāwūd, al-witr, 14.

<sup>4</sup> Al-Bukhārī, Faḍā'il al-qur'ān, 21.

<sup>5</sup> Al-Furqān, 25: 30.

<sup>6</sup> Muslim, Faḍā'il al-ṣaḥāba, 4.