

Datum: 13-12-2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ  
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتْنًا كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ  
الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُؤْمِسِي كَافِرًا، أَوْ يُؤْمِسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ  
كَافِرًا، يَبِيعُ دِينَهُ بَعْرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا

## GOEDE DADEN

**Beste moslims!** De mensen zijn geschapen met het doel om de Almachtige Allah ﷻ te aanbidden en een eeuwig geluk te bereiken door een beproeving. Deze beproeving draait om geloof en goede daden. In deze test zullen degenen die goede en mooie daden verrichten de tevredenheid van Allah ﷻ verkrijgen, terwijl degenen die slechte daden verrichten verlies en spijt zullen ervaren. In de verzen die ik heb gereciteerd, zegt Allah ﷻ: **“Wie goed doet, doet dat voor zichzelf; en wie kwaad doet, doet dat tegen zichzelf; daarna worden jullie teruggebracht naar jullie Heer.”**<sup>1</sup>

**Beste broeders en zusters!** De islam rust op drie fundamentele pijlers: *īmān*, *a‘māl* en *akhlāq*, geloof, daden en moraal. Het religieuze leven van een moslim begint met geloof, wordt voortgezet met aanbedding en wordt verfraaid door een goede moraal. Elke moslim die de oproep tot geloof aanneemt, is verplicht te handelen naar dit geloof. De uiting van geloof is het verrichten van goede daden. Daarom kan een moslim pas een waarlijk vrome gelovige worden als hij de liefde voor geloof in zijn hart heeft, kennis en wijsheid in zijn verstand, aanbedding in zijn dagelijks leven, en moraal in zijn gedrag en relaties. Veel verzen in de *Qur’ān* en uitspraken van de Profeet ﷺ beloven dat degenen die geloven en goede daden verrichten, eeuwig geluk in het hiernamaals zullen

bereiken en voor altijd in de paradijzen zullen verblijven. Zoals in de *ḥadīth*, zei de Profeet ﷺ: **“Haast u met het verrichten van goede daden voordat de beproevingen verschijnen die lijken op de donkere nachten! Want er zal een tijd komen waarin iemand 's ochtends een gelovige zal zijn, maar 's avonds een ongelovige, of 's avonds een gelovige zal zijn, maar 's ochtends een ongelovige; en hij zal zijn religie verkopen in ruil voor wereldse voordelen.”**<sup>2</sup>

**Geachte Moslims!** Laten we niet vergeten dat we door onze goede daden voordeel brengen aan onszelf, onze familie, onze omgeving en de hele mensheid, terwijl we ons ook verre houden van nutteloze en schadelijke handelingen. Dankzij goede daden kunnen onze harten tot rust komen en blijven we gevrijwaard van zorgen. Laten we daarom, op deze gezegende vrijdag, terwijl we bidden om verlossing en het behoren tot de mensen van het paradijs, onszelf ter verantwoording roepen en ons de volgende vragen stellen:

- Waar brengen we de tijd door die onze Heer ons als een toevertrouwde heeft gegeven?
- Handelen we naar wat we weten?
- Hoe verdienen we ons geld?
- Waar geven we het aan uit?
- Hoe besteden we onze jeugd?

## Gerespecteerde gelovigen!

Ik beëindig mijn preek met het volgende *du‘ā* van de profeet Suleymān (vrede zij met hem):

**“Mijn Heer! Stel mij in staat om U dankbaar te zijn voor Uw gunsten, waarmee U mij en mijn ouders hebt begunstigd, en om goede daden te verrichten waarmee U tevreden bent. En neem mij, door Uw barmhartigheid, op in de kring van Uw vrome dienaren!”**<sup>3</sup>

**Redactie & vertaling: Ismail Mercimek  
Islamitische Stichting Nederland (ISN)**

<sup>1</sup> Al-Jāthiya, 45: 15.

<sup>2</sup> Al-Bukhārī, al-īmān, 8. Abū Dāwūd, al-witr, 25.

<sup>3</sup> Al-Naml, 27: 19.