

TARİH: 22.11.2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَنْتُمْ مَا أَوْحَى إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ
تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
مَا تَصْنَعُونَ

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
مَثَلُ الصَّلَاةِ الْخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ عَذْبٍ عَلَى بَابِ
أَحَدِكُمْ، يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ.

NAMAZIN ÖNEMİ

Muhterem Müslümanlar!

Yüce Rabbimiz, kâinatı, bizim için yaratmış, bizlere doğru yolu gösteren kitap ve peygamber göndermiş, bize ahlaklı insan olmayı öğretmiştir. Bütün bunlar karşısında bizlere düşen, O'na kul olmaktır. Zira insan için en yüksek mertebe ve saadet sermayesi Yüce Allah'a kul olmak ve ibadette bulunmaktır. Kulluk ve ibadetin en kapsamlısı ise namazdır. Namaz, Hz. Peygamber'in (s.a.s.) beyan ettiği üzere dinin direği, kurtuluşun anahtarı, imanın nuru, müminin miracıdır. Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: **“Namazı dosdoğru kıl. Şüphesiz hakkıyla kılınan namaz hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar.”**¹ Okuduğum hadis-i şerifte ise şöyle buyuruluyor: **“Efendimiz (s.a.s) bir gün ashabıyla sohbet ederken onlara, “Birinizin kapısının önünden bir nehir aksa ve o kimse, günde beş defa bu nehirde yıkansa vücudunda kir kalır mı?” diye sordu. Ashab, “Kalmaz, Ya Resulallah” diye cevap verdi. Bunun üzerine Resulü Ekrem (s.a.s) şöyle buyurdu: “İşte beş vakit namaz da bunun gibidir. Allah, kılınan bu namazlarla günahları yok eder.”**²

Kıymetli Müslümanlar!

Bir zikir, bir şükür, bir hamd ifadesi olarak namaz, bizim vazgeçilmezimiz olmalıdır. Çünkü namaz arınmadır. Namaz, abdest ile günde beş kez bedeni temizlerken, kalpleri de her türlü manevi kirden arındıran bir pınardır. Namaz, kurtuluştur; “Hayye ale'l-felâh/Haydi kurtuluşa” nidasıyla, insanı sonsuz rahmete çağırın kutlu bir davettir.

Namaz, kulun bizzat Rabbine arzuhalidir. Namaz, nice feyiz ve bereketle dolu manevi bir yolculuktur. Genç ile yaşlıyı, zengin ile fakiri, güçlü ile zayıfı, siyah ile beyazı aynı uğurda ve aynı huzurda buluşturan muazzam bir birlikteliktir.

Muhterem Müminler!

Aynı kibleye yönelişimiz, birlikteliğimizin simgesidir. İftitah tekbirimiz, güzelliklere ve ahlaka kapı aralayışımızdır. Kıyamımız, bizim için her gün bir doğruluk dersidir. Kıraatimiz, Cenab-ı Hak ile konuşmamızdır. Rükûmuz, bize tevazuu öğretir. Bize topraktan geldiğimizi öğreten secdemiz, Rabbimize en yakın olduğumuz andır. Tahiyatımız, Rabbimizle ve müminlerle barış oturumumuzdur. Selamımız, namazda taşıdığımız bu ruhu, hayatımıza taşıma isteğimizeyizdir.

Değerli Müslümanlar!

Yüce Rabbimiz, Peygamberimize ve onun şahsında bütün müminlere hitaben: **“Kendin namaza devam ederken eşine çoluk çocuğuna da namazı emret. Senden rızık istemiyoruz; biz seni rızıklandırırız”**³ buyurmaktadır. Allah Resûlü (s.a.s), bu emrin gereği olarak her sabah kızı Hz. Fatıma'nın kapısına uğrar ve **“Ey ev halkı! Haydi, namaza!”**⁴ diyerek onları namaza davet ederdi. Bugün bizler de aynı şekilde hem kendimizi hem de ailemizi namaza alıştırmakla sorumluyuz. O halde, namazın huzur, güven ve sükûnet veren ortamından ailece mahrum kalmayalım.

Aziz Müminler!

Namazlarımızı kazaya bırakmadan vakti vaktinde kılmaya çalışalım. Beş vakit namazı camide kılmaya özen gösterelim. İşçi, işveren, amir, memur, çocuk, genç, yaşlı hep beraber Cuma namazında buluşalım. Eş, dost ve arkadaşlarımıza, namazları camide kılmayı tavsiye edelim. Ahiret yolculuğumuza cami avlusundan uğurlanacağımızı unutmayalım. Hutbemi şu dua ile bitirmek istiyorum: Allahım! Bizi, aile fertlerimizi ve neslimizi namaza devam edenlerden eyle! Dualarımızı ve ibadetlerimizi kabul eyle!

Hollanda Diyanet Vakfı

¹ Ankebut, 29/45.

² Müslim, Mesâcid 283.

³ Tâhâ, 20/132.

⁴ Tirmizî, Tefsîru'l-Kur'ân, 33.