

Datum: 04-10-2024 (vereenvoudigde samenvatting)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ  
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتُغِيَ بِهِ  
وَجْهُهُ

## IKHLĀṢ: OPRECHTHEID EN EERLIJKHEID

**Geachte Moslims!** In het vers dat ik heb voorgelezen, zegt Allah ﷻ: **“Wij hebben dit boek in waarheid aan jou geopenbaard; aanbid daarom Allah alleen met oprechte toewijding.”**<sup>1</sup> Islam leert ons dat alle daden gericht moeten zijn op de tevredenheid van Allah ﷻ. Oprechtheid betekent dat ons innerlijk en uiterlijk in harmonie zijn, zonder plaats voor hypocrisie, afgunst of egoïsme. In deze moderne tijd, waarin technologie en materiële belangen de oprechte menselijke relaties verdringen, moeten we waakzaam blijven en streven naar morele zuiverheid. We leven in een tijd waarin islamitische en menselijke waarden vervagen, en we lopen het gevaar onszelf te verliezen in wereldse zaken. In een *ḥadīth* zegt de Profeet ﷺ: **“Allah accepteert alleen daden die oprecht zijn en worden verricht met de intentie om Zijn tevredenheid te verkrijgen.”**<sup>2</sup> Laten we in al onze daden oprechtheid en toewijding zoeken, zonder enige verwachting van wereldse voordelen, enkel en alleen omwille van Allah.

Redactie & vertaling: Ismail Mercimek  
Islamitische Stichting Nederland (ISN)

<sup>1</sup> Al-Zumar, 39: 2.

<sup>2</sup> Al-Nasā'ī, al-jihād, 24.