

TARİH: 16/08/2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ
السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ
فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ.

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

... وَاللَّهِ! إِنَّكَ لَحَيْرٌ أَرْضِ اللَّهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى
اللَّهِ وَلَوْلَا آتَى أَخْرَجْتُ مِنْكَ مَا خَرَجْتُ.

VATAN SEVGİSİ

Kıymetli Müminler!

Bir milleti ayakta tutan, birlik ve beraberliğini, huzur ve güven içinde yaşamasını sağlayan ahlâkî değerlerden biri hiç şüphesiz vatan ve memleket sevgisidir. Vatan sevgisi, Yüce Allah'ın insanların kalbine koyduğu fitrî bir duygudur. Bu nedenle her insan doğduğu, yetiştiği, hayatının pek çok hatırasını yaşadığı, tarih ve kültürünün şekillendiği, akraba ve atalarının yaşadığı yere karşı bambaşka bir sevgi ve ilgi duyar. Vatandan ayrı kaldığı zaman orayı özler. Atalarımız ne güzel demiş: “Ana gibi yâr, vatan gibi diyar olmaz.” Allah Rasûlü (s.a.s), doğup büyüdüğü Mekke'ye karşı duyduğu vatan sevgisini Mekke'nin fethi sırasında şöyle dile getirmişti: “**Ey Mekke! Vallahi sen Allah'ın en hayırlı ve Allah'a en sevimli olan belde-sin. Senden çıkarılmış olmasaydım seni asla terk etmezdim**”¹

Aziz Müminler!

Özgür olmak, dinini yaşayabilmek, dilini konuşabilmek, kültürünü koruyabilmek, ahlâkî değerlerimizi yaşayıp sonraki kuşaklara aktarabilmek gibi, onurlu bir hayat için vazgeçilmez bir takım yüce ve kutsal değerlerimizi korumak ancak bağımsız bir ülke ve vatan ile mümkündür. Bizler için vatan ve memleket su ve ekmek kadar, aldığımız nefes kadar gerekli ve kıymetlidir. Bugün, dünyanın farklı coğrafyalarında huzursuzluğun, savaş ve işgallerin yaşandığına esefle şahit oluyoruz.

Nice güzel ve mübarek vatanların harap edilip vatandaşlarımızın vahşice katledilmesi ya da sürülmesi, şu fani dünya yurdunda yurtsuz bırakılması vicdanlarımızda ne ağır bir yükür. Bu ağır sınavlar bize vatani sevmeyi, ona sahip çıkmayı, yeri geldiğinde her türlü fedakârlığı göstermeyi bir kez daha öğretmektedir. Nitekim tarihimiz canları pahasına vatanını koruyan kahramanlarla doludur. Bu vesileyle, asr-ı saadetten bu yana din-i mübîn-i İslâm için, vatan ve özgürlük için ömrünü armağan eden aziz şehitlerimizi şükran ve rahmetle yad ediyorum. Onlardan devraldığımız aziz ve mübarek olan vatan mirasına sahip çıkmak hepimizin görevidir. Hiç şüphesiz vatan ve millet sevgisini ve gerektiğinde bunlar için fedakarlık yapmamız gerektiğini çocuklarımıza ve gelecek nesillerimize de öğretmeliyiz. Unutmayalım ki dinimizi, inancımızı, değerlerimizi özgürce yaşamanın; ailemizle, komşularımızla ve sevdiklerimizle mutlu ve huzurlu bir hayat sürmenin yollarından birisi de bir vatana ve yurda sahip olmaktır.

Muhterem Müslümanlar!

Ülkelerimizde huzuru, toplumsal barışı, hukuku, ötekine saygıyı hakim kılarak dünyamızı daha huzurlu bir yurda dönüştürmenin gayretinde olalım. Şu dünya vatanını hepimiz için yaşanabilir kıldığımız ölçüde ahiret cennetimizi hazırlayabiliriz. Hutbemi şu ayetle bitiriyorum; “**Rabbinizden bir bağışlanmaya ve genişliği gökle yer kadar olan, Allah'a ve Resûlüne inananlar için hazırlanan cennete yarışır-casına koşun. İşte bu, Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah, büyük lütf sahibidir.**”²

Hollanda Diyanet Vakfı

¹ Tirmizî, Menâkıb, 68.

² Hadid, 57/21.