

Datum: 16-08-2024 (vereenvoudigde samenvatting)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ
مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ دُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
وَاللَّهِ! إِنَّكَ لَخَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَيَّ وَاللَّهُ وَلَوْ لَا أَنِّي
أُخْرَجْتُ مِنْكَ مَا خَرَجْتُ.

DE LIEFDE VOOR JE VADERLAND

Beste broeders en zusters, een van de morele deugden die volkeren staande houdt en de eenheid en solidariteit van de samenleving verzekert, is de liefde voor het vaderland. Het beschikken over een thuisland is een van de grootste gunsten om het leven van aanbidding dat Allah ﷻ verlangt te realiseren. Beste moslims, het belangrijkste dat een vaderland zo waardevol maakt voor ons, is dat we ons bestaan daarin kunnen voortzetten. Omdat in de stad Mekka, waar de Profeet ﷺ was geboren, geen sprake meer was van vrijheid, moest hij emigreren naar een veiliger gebied. Ondanks zijn emigratie naar Medina bleef de Profeet ﷺ van Mekka houden. Tegelijkertijd maakte de Profeet ﷺ de stad Medina tot zijn thuisland. Hij heeft veel bijgedragen aan de ontwikkeling van Medina en heeft er alles aan gedaan om daar vrede te garanderen. Beste gelovigen, de les die we hieruit moeten trekken, is dat wij hetzelfde enthousiasme moeten behouden, zowel ten aanzien van ons vaderland als ten aanzien van het land waarin we leven. Laten we ervoor zorgen dat vrede en rust dominant zijn in de samenleving.