

TARİH: 26.07.2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا

عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ فَإِنَّ نَفْسًا لَنْ

تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا وَإِنْ أْبْطَأَ عَنْهَا فَاتَّقُوا

اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ حُدُوا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حَرَّمَ

DÜNYA VE AHİRET DENGESİ

Muhterem Müslümanlar!

Ahiret hayatı, dünya hayatında işlediğimiz amellerin karşılığını göreceğimiz yerdir.¹ İnsan ilk olarak dünya hayatına gözlerini açtığı için bu hayata “yakın hayat” anlamında dünya hayatı, dünyaya gözlerini yummasının ardından son olarak ahiret hayatına intikal ettiği için bu hayata da “sonraki hayat” anlamında ahiret hayatı denmiştir.

Dünya hayatı, ebedi hayat olan ahiret hayatının kazanılacağı ve şekilleneceği yegâne yerdir. Bu nedenle insanın sonraki hayatta yani ahirette bulacağı şey, ilk hayatında yani dünyada iken elde ettiği şeydir. İnsan, dünya hayatında kendisi için ne gibi bir hayır işlerse ahirette Allah katında onun karşılığını bulacaktır. Şu halde dünya hayatı son derece önemlidir ve kişinin yaşantısı doğrultusunda iyi ya da kötü olarak bir değere sahiptir.

Aziz Müminler!

İslam, nefsanî arzulara ve maddi menfaatlara düşkün bir tabiata sahip olan insandan, dünya hayatının geçici olduğunu unutmamasını ister. Ne var ki,

insanlardan kimileri şu geçip giden dünya hayatına dalarlar da önlerinde kendilerini bekleyen zorlu ahiret gününü ihmal ederler. Oysa ayeti kerimede şöyle belirtilir: “Size verilen her şey, dünya hayatının geçimliği ve süsüdür. Allah'ın katındaki ise daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Hâlâ aklınızı kullanmıyor musunuz?”² Bunun içindir ki Rabbimiz Peygamberimiz (s.a.s)’den dünya nimetleri ile kendi katındakiler arasında seçim yapmasını istediğinde Peygamberimiz (s.a.s) Allah katındakileri tercih etmiştir.

Dünya hayatı müminlerin zillet ve acizlik içinde değil bilakis izzet ve vakar içinde yaşayacakları ve Allah’a kulluklarını sunacakları bir yerdir. Onlardan beklenen, dünya hayatını imar etmeleri, bunu yaparken de rızıklarına kefil olan Allahu Teâlâ’ya kulluk etmeyi ve ahireti unutmamalarıdır. Kısacası dünya konusunda müminlerden istenen, ölçülü ve dengeli olmaktır. Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurur: “Ey insanlar! Allah Karşısında takva sahibi olun ve dünyevi isteklerinizde mutedil davranın. Çünkü hiç kimse kendisi için takdir edilen rızıkını yiyinceye kadar ölmeyecektir, rızık gecikse bile! Öyleyse Allah karşısında takva sahibi olun ve dünyevi isteklerinizde mutedil davranın; helal olanı alın, haram olanı terk edin.”³

Kıymetli Müminler!

Müminler olarak bu dünya hayatında ölçülü, tutarlı hareket ederek inkâr, şirk ve günahlardan uzak durmalı ve iyiliklere yönelmeliyiz. Kendimiz, ailemiz, çevremiz ve toplumumuzla barışık bir hayat yaşayarak başımıza gelen bela ve musibetlere sabretmeliyiz. Huzuru ve mutluluğu servet, şöhret, kudret ve şehvet gibi fani şeylerde değil, Allah’a imanda ve güzel ahlakta arayarak salih ameller işlemeliyiz. Dünyamızı imar ederken ebedi hayatımızı kazandıracak amelleri ihmal etmeden selim bir kalple Allah’a ulaşmalıyız.

¹ Zilzal, 7-8.

² Kasas, 60.

³ İbni Mace, Ticaret, 2