

TARİH: 05.07.2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ
يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ
الَّذِينَ الْقِيَمُ...

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ: شَهْرُ اللَّهِ الْمُحْرَمِ.

MUHARREM AYI VE AŞURE

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayette yüce Rabimiz; “**Şüphesiz Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında, Allah katında ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte bu, Allah’ın dosdoğru kanunudur.**”¹ buyurmaktadır. Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.); “**Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç Allah’ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur**”² buyurarak bu ayın faziletine işaret etmektedir.

Aziz Müminler!

Bazı zamanlar vardır ki taşıdığı özelliğe ve öneme binaen diğer zamandan çok daha değerlidir. Bunlardan biri de Muharrem ayıdır. Muharrem ayı, Hz. Peygamber’in (s.a.s.) Mekke’den Medine’ye hicret ettiği tarihi esas alan hicri takvimimizin başlangıcıdır. Bu nedenler Muharrem ayı İslam tarihinde müstesna bir yere sahiptir. Muharrem ayının onuncu günü ise “aşure günü”dür.

Kıymetli Müminler!

Muharrem ayının ehemmiyeti sadece hicret olayından dolayı da değildir. İnsanlık tarihinde yaşanmış birtakım hadiseler var ki, onlar da bu aya önem kazandırmıştır. Bu cereyan eden olaylar hakkında bize kadar ulaşan rivayetlere göre, Hz. Adem (as)’ın cennetten yer yüzüne indirilmesi, Hz. Nuh (as)’ın tufandan kurtulması, Hz. Musa (as) ve O’na iman eden müminlerin, Firavun’un zulmünden

kurtulmaları gibi insanlık tarihinde bir çok önemli olay yine bu ayda vuku bulmuştur. İslam tarihi açısından son derece özel bir yeri olan Hz. Hüseyin (ra) Efendimizin Kerbela’da şehit edilmesi olayı da yine Muharrem ayının onuncu gününde vuku bulmuştur. Bilinen bir gerçektir ki, sevgili Peygamberimiz (as)’ın çok sevgili torunu Hz. Hüseyin (ra) Efendimiz, o dönemde cereyan eden çirkin siyasî kargaşa ve çatışmalar neticesinde, acı bir şekilde aç ve susuz bırakılarak öldürülmek suretiyle şehid edilmiştir. Bu ciğer dağlayan ve acısı halen ilk günkü gibi devam eden üzücü olay hem Hz. Peygamber’in ailesini hem de onun ehl-i beytini seven mü’minleri üzüntüye boğmuş ve asırlardır Ümmet-i Muhammed’in gönlünde silinmez izler bırakmıştır.

Aziz Müminler!

Bir daha Kerbelâları yaşamamak adına müminler olarak Allah’ın ipine sımsıkı sarılmalı, nefret ve fitne tohumalarına yer vermemeli, muhabbeti hakim kılmalıyız. Bu vesileyle başta Hz. Hüseyin Efendimiz ve Kerbelâ şehitleri olmak üzere mukaddesât uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum.

Muhterem Müslümanlar!

Bu sene Avrupadaki varlığımızın 60. yılı olup aynı zamanda Türkiye ile Hollanda arasında akdedilmiş Dostluk Antlaşması’nın da 100. yıl dönümüdür. Yarın Türkiye ve Hollanda milli futbol takımları arasında oynanacak spor müsabakasının bu dostluğu pekiştirecek güzel bir vesile ve büyük bir fırsat olduğunu unutmayalım. Sonuç ne olursa olsun maç sonrasında, bizlere yakışan vakarlı bir duruş sergileyelim ve sakin kalalım. İncancımıza ve değerlerimize yakışmayan, çevreyi rahatsız edici hareket veya taşkınlıklardan uzak duralım. Toplumumuz hakkında önyargı ve olumsuz algı oluşturmak isteyenlerin kötü niyetleri için istismar edebilecekleri her türlü davranıştan kaçınma konusunda dikkatli olalım.

Hollanda Diyanet Vakfı

¹ Tevbe, 9/36.

² Müslim, Sıyâm, 202