

Datum: 17-05-2024 (vereenvoudigde samenvatting)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ
الْعَزِيزُ الْغَفُورُ
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ... وَشَابُّ نَشَأَ فِي
عِبَادَةِ رَبِّهِ

DE JEUGD EN HET BELANG ERVAN

De jaren waarin een persoon jong is, is een van de belangrijkste tijdperken die Allah ﷻ aan de mens heeft geschonken. Want de jeugd is de toekomst van een volk en de belangrijkste bron van kracht. In je jeugd zit je vol met energie en enthousiasme, met dromen en idealen. Weet wel, dat geen van ons zijn jeugd ooit terugkrijgt. Daarom moeten we onze meest productieve levensfase, namelijk de jeugd, goed benutten. Want de jeugd is de tijd om zowel geluk te verwerven voor dit leven alsook het hiernamaals, om goed te doen door onvermoeibaar te werken. De Boodschapper van Allah ﷻ zegt daarom ook in een *ḥadīth*: **“Op de Dag des Oordeels zal Allah, Die geen schaduw heeft behalve Zijn schaduw, zeven mensen in Zijn schaduw laten verblijven. Een van hen is de jonge persoon die opgroeit in aanbidding van zijn Heer.”**¹

Redactie & vertaling: Ismail Mercimek
Islamitische Stichting Nederland (ISN)

¹ Al-Bukhārī, al-adhān, 36; al-zakāt, 16. Al-Tirmidhī, al-zuhd, 53.