

Datum: 03-05-2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ
حَفِيفًا
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ

HET BELANG VAN DE SUNNAH

Beste moslams! In het vers dat ik aan het begin van mijn preek heb voorgelezen, zegt Allah ﷻ: **“Wie de Boodschapper gehoorzaamt, die heeft dan waarlijk Allah gehoorzaamd. En wie zich afkeert: Wij hebben jou niet als toezichthouder naar hen gezonden.”**¹ In *hadīth* zegt onze geliefde Profeet ﷺ als volgt: **“Wie mij gehoorzaamt, heeft waarlijk Allah gehoorzaamd. En wie mij ongehoorzaam is, die is waarlijk ongehoorzaam aan Allah.”**²

Beste broeders en zusters! Een van de fundamenteën van het geloof is het geloof in de profeten. We uiten dit geloof uit ons hart in de geloofsbelijdenis van het geloof, de *kalimat al-shahāda*, en de geloofsbelijdenis van de eenheid, *kalimat al-tawhīd*. Als gelovigen geloven we in de Boodschapper ﷺ en in alles wat hij heeft verkondigd. Als gelovigen weten we heel goed dat zonder geloof in de Boodschapper ﷺ er geen geloof in *tawhīd* kan zijn, en dat men niet volledig gelovig kan zijn zonder de Boodschapper meer te liefhebben dan wie of wat dan ook.

Geachte Moslams! De islam heeft twee primaire bronnen. De eerste is onze leidraad voor leiding, de *Qur’ān*, en de tweede is het voorbeeldige leven, de woorden en daden van de Gezegende Profeet ﷺ, die gevormd zijn door openbaring. Deze twee bronnen vormen een onscheidbaar geheel in ons begrip van ons geloof. Net zoals geloof in de Profeet ﷺ nodig is voor geloof in Allah ﷻ, zo is het ook onmogelijk om de *Qur’ān* correct te begrijpen en toe te passen zonder het voorbeeldige leven van de Profeet, zijn authentieke

tradities en overleveringen. Dit komt doordat de *Qur’ān* is geopenbaard aan de Profeet ﷺ, door hem is begrepen en in zijn leven tot uiting is gebracht.

Geachte moslams! Elke gelovige die geluk nastreeft in zowel dit leven als in het hiernamaals, moet de authentieke *sunnah* van de Gezegende Profeet ﷺ volgen. Het volgen van de *sunnah* betekent in de eerste plaats de *Qur’ān* op de manier begrijpen zoals onze Profeet het heeft verkondigd en het in ons leven tot uiting brengen. Het volgen van de *sunnah* leidt gelovigen naar een ruimhartig hart, een diep begrip, een nobel karakter. Het volgen van de *sunnah* staat tegenover onwetendheid en luiheid, haat en vijandschap, geweld en verdeeldheid. Het is het streven naar verheven idealen om een meer leefbare wereld voor toekomstige generaties achter te laten. Het volgen van de *sunnah* is het aannemen van de voortreffelijkheid en wijsheid van de Profeet ﷺ, zijn loyaliteit en betrouwbaarheid, geduld en vastberadenheid, genegenheid en barmhartigheid, respect en liefde, en nog belangrijker, zijn morele eigenschappen.

Gewaardeerde Broeders en Zusters! Tegenwoordig zien we inspanningen en opvattingen die de traditie van de Gezegende Profeet ﷺ proberen te marginaliseren, te ondermijnen en te negeren, met uitspraken als “De *Qur’ān* is voldoende voor ons.” We moeten niet vergeten dat de *sunnah* van de Boodschapper van Allah ﷻ een van de belangrijkste bronnen van de islam is. Dergelijke uitspraken die proberen de *sunnah* terzijde te schuiven en conflicten te veroorzaken zijn schadelijk voor onze broederschap, liefde, eenheid en solidariteit. Ze leiden tot nutteloze discussies die tijd, energie en mentale kracht verspillen. Laten we voorzichtig zijn met dergelijke ideeën en opvattingen. Ik eindig mijn preek met de volgende uitspraak van de Profeet ﷺ: **“Wie zich afkeert van mijn *sunnah*, behoort niet tot mij.”**³

**Redactie & vertaling: Ismail Mercimek
Islamitische Stichting Nederland (ISN)**

¹ Al-Nisā’, 4: 80.

² Al-Bukhārī, al-jihād, 109. Muslim, al-īmāra, 8.

³ Al-Bukhārī, al-nikāh, 1.