

Datum: 26-04-2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنِ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ
الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ
يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا

ONZE MOSKEEËN

Beste moslims! In de verzen die ik aan het begin van mijn preek heb voorgelezen, zegt Allah ﷻ: **“Voorwaar, alleen zij die in Allah en de Laatste Dag geloven, het gebed onderhouden, de zakāt geven en niemand vrezen behalve Allah, verzorgen de moskeeën van Allah. Hopelijk zijn zij degenen die tot de rechtgeleidenen zullen behoren.”**¹ En in de nobele *hadīth* die ik heb gelezen, zegt de Profeet ﷺ: **“De meest geliefde plaatsen bij Allah zijn de moskeeën.”**²

Beste broeders en zusters! De Islam is een gemeenschap die rondom de moskee is opgebouwd. Moskeeën zijn gezegende plekken waar het sociale leven getuige van is, waar Islamitische gemeenschappen samenkomen en waar gelovige harten elkaar ontmoeten. De traditie van het bouwen van moskeeën begon met de bouw van de *Ka'bah* door Profeet Adam en bereikte zijn hoogtepunt met de bouw van de Moskee van de Profeet, *al-Masjid al-Nabawī* ﷺ in Medina.

Geachte Moslims! Als natie vieren we de 60e verjaardag van de migratie naar Europa. Onze voorouders, die in de voetsporen van de Profeet handelden, hebben sinds 1964 in Europa, inclusief Nederland, verenigingen opgericht en moskeeën gebouwd om hun geloof, cultuur en waarden te behouden. Vandaag de dag werken onze nobele mensen, onder leiding van onze religieuze leiders en moskeebesturen, samen met de moskeegemeenschap om zonder enige tegenprestatie de moskeeën, die een erfenis van onze voorouders zijn, in stand te houden via

activiteiten onder de vrouwenafdeling, jongerenafdeling, onderwijs- en liefdadigheidscommissies.

Gewaardeerde Broeders en Zusters! Momenteel zijn er in heel Nederland 148 moskeeën die verbonden zijn aan de Islamitische Stichting Nederland (ISN). In deze moskeeën wordt niet alleen gebeden, maar ook worden onze nationale en religieuze waarden onderwezen. Op onze weekendkoranscholen volgen bijna twintigduizend studenten onderwijs en leren ze over ons geloof uit authentieke bronnen. Dankzij de recent opgerichte commissies voor begeleiding van bekeerlingen in de moskeeën kiezen veel mensen ervoor om de Islam te omarmen en moslim te worden. Bovendien hebben onze moskeeën bijgedragen aan de hulp aan talloze slachtoffers, met name na de aardbeving in Kahramanmaraş op 6 februari 2023 en de tragische gebeurtenissen in Palestina, door miljoenen aan zowel materiële als financiële hulp te bieden en zo hun gebeden van goedheid te ontvangen.

Gerespecteerde gelovigen!

Onze moskeeën zijn de garantie voor onze eenheid, solidariteit en spirituele groei. Laten we ons daarom verenigen en onze moskeeën zowel financieel als spiritueel ondersteunen. Laten we onze kinderen naar de moskee brengen zodat ze het geloof en de moraliteit kunnen leren. Laten we niet vergeten dat als geloof en moraliteit verloren gaan, we geconfronteerd worden met onherstelbare gevolgen.

Moge Allah tevreden zijn met onze broeders en zusters die moskeeën hebben gebouwd en onderhouden. Moge Hij degenen die ons leven begeleiden vanaf de oproep tot het gebed tot het einde van ons leven, gezondheid en vrede schenken. Moge Hij genade hebben met degenen die ons zijn voorgegaan in het hiernamaals. Moge onze Verheven Heer ervoor zorgen dat onze steden niet zonder moskeeën en onze moskeeën niet zonder gelovigen blijven!

**Redactie & vertaling: Ismail Mercimek
Islamitische Stichting Nederland (ISN)**

¹ Al-Tawbah, 9: 18.

² Muslim, Al-Masājid, 288.