

Datum: 23-02-2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ التَّصْفِ مِن شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا
يَوْمَهَا

DE NACHT VAN VERGEVING (LAYLAT AL-BARĀ'A)

Beste moslims! In de verzen die ik aan het begin van mijn preek heb voorgelezen, zegt Allah ﷻ: **“Zeg: “O Mijn dienaren die buitensporig zijn tegenover zichzelf, wanhoop niet aan de genade van Allah. Voorwaar, Allah vergeeft alle zonden. Voorwaar, Hij is de Vergevingsgezinde, de Barmhartige!”**”¹ Volgens een *ḥadīth* zei de Profeet ﷺ het volgende: **“Wanneer de helft van *Sha‘bān* aanbreekt, breng die nacht door met gebeden en vast overdag. Want voorwaar, als de zon dan ondergaat, toont Allah Zijn genade aan de hemel van de aarde en zegt tot het aanbreken van de dageraad: ‘Is er iemand die vergeven wil worden; zodat ik hem zal vergeven. Is er iemand die *rizq*, levensonderhoud wil; zodat ik hem dat kan geven. Is er iemand die pijn lijdt; Ik zal hem dan genezen!”**”²

Beste broeders en zusters! Deze drie maanden waarin we ons bevinden, bereiden ons zowel geestelijk als lichamelijk voor op de Ramadan. Het begin van deze maanden, de maand *Rajab*, is gezegend met de nachten van *al-Raghbā’ib* en *al-Mi‘raj*. Het midden van deze periode, de maand *Sha‘bān*, kondigt de gezegende maand Ramadan aan met de nacht van *Barā’a*, waarin onze handen gezamenlijk naar de hemel reiken, terwijl de poorten van genade wijd open staan. Laten we niet vergeten dat aanstaande zaterdagavond, die we gezamenlijk zullen beleven als de nacht van *Barā’a*, een unieke gelegenheid biedt aan moslims voor zelfreflectie,

contemplatie, zelfbeheersing, zuivering van slechte eigenschappen en het goedmaken van fouten. Want de Heer nodigt, ongeacht de aard van onze daden, iedereen uit tot berouw. Daarom placht onze Geliefde Profeet ﷺ dagelijks om vergeving te vragen. Laten we daarom deze bijzondere nachten benutten, ze verrijken met gebeden die de essentie van aanbidding vormen, smeken tot de Verhevene om vergeving van zonden, en oprecht berouw tonen.

Geachte Moslims! De enige eigenaar van de tijd is Allah ﷻ. Hij ﷻ schenkt ons elke ademhaling als een gunst. En wat werkelijk belangrijk is voor Hem ﷻ, is hoe we onze tijd besteden. Het is belangrijk om na te gaan waarvoor we onze beperkte ademhalingen gebruiken. Het correct benutten van het leven, in overeenstemming met ons doel van schepping, betekent dankbaarheid tonen voor deze zegen die we hebben ontvangen. Het is de plicht van gelovigen om, luisterend naar het goddelijke bevel **“O jullie die geloven! Vrees Allah en laat elke ziel kijken naar wat zij vooruit zendt voor morgen. En vrees Allah, want Allah is goed op de hoogte van wat jullie doen”**³, bewust, doordacht en oprecht te leven, en het besef te hebben van de tijd, wetende hoe deze kostbare gave te gebruiken zonder deze te verspillen, en te streven naar een gelovige en deugdzaam levensstijl die deze gave omzet in winst.

Gerespecteerde gelovigen! Laten we profiteren van de zegeningen en genade van deze nacht om de verlossing in het eeuwige leven te verkrijgen. Laten we bij elke ademhaling Allah’s welbehagen in gedachten houden. Laten we ons leven vormgeven naar de maatstaven van de *Qur’ān* en de *Sunnah*. Laten we niet vergeten dat elke seconde die niet wordt doorgebracht met het bewustzijn van dienstbaarheid, schade en verlies voor ons zal opleveren. Moge deze gelegenheid van *Barā’a* ons allen geluk brengen, en ik bid tot Allah ﷻ dat deze gezegende nacht welzijn zal brengen aan ons dierbare volk, aan de moslimgemeenschap en aan de hele mensheid.

**Redactie & vertaling: Ismail Mercimek
Islamitische Stichting Nederland (ISN)**

¹ Al-Zumar, 39: 53.

² Ibn Mājah, Iqāmat al-ṣalāt wa-al-sunna fihā, 191.

³ Al-Hashr, 59: 18.