

TARİH: 16.02.2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَرُدَّادُوا  
إِيمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِمْ

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ  
وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ.

**MÜMİN; GÜVENEN VE GÜVENİLEN  
KİŞİDİR**

**Muhterem Müslümanlar!**

Bizleri imtihan dünyasında güvenilir olmakla sorumlu kılan ve kalplerimize güven aşıl原因an Rabbimize hamd olsun. Ümmeti olmakla iftihar duyduğumuz Muhammedü'l-emin Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun.

Hutbemin başında okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: **“İmanlarına iman katsınlar diye müminlerin kalplerine huzur ve güven aşıl原因an O'dur.”**<sup>1</sup> Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: **“Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların canları ve mallarını kendisine karşı emniyette bildikleri kişidir.”**<sup>2</sup>

**Kıymetli Müminler!**

İman, güven ve emniyeti içinde barındırır. Mümin demek aynı zamanda, güvenen, güven veren; Rabbine itimat ve tevekkülden kaynaklanan bir güven duygusu içinde bulunan kişi demektir. Hepimiz dünyaya gözlerimizi açtığımız andan itibaren kendimizi emniyette hissetmeyi arzularız. Kötülüklerden uzak olmak, endişe ve korkularımızdan sıyrılmak isteriz. Her birimiz güvenli bir ortamda, huzur içerisinde yaşamaya gayret gösteririz. Cenâb-ı Hakkın imandan sonra bize lütfettiği nimetlerden birisi de hiç şüphesiz güven duygusudur. Çünkü güvenin yegane kaynağı yüce Rabbimizdir.

Bizler “el-Mümin” olan Allah'a güvenir, onun yardımıyla selamete ereceğimizi umarız. Önce Rabbimize güveniriz, ne zaman sarsılmaz bir güven kaynağı arasak, “esenlik veren ve emniyet ihşan eden” yaratıcımıza sığınırız.

**Değerli kardeşlerim!**

Hz. Peygamber (s.a.s.); **“Mümin, insanların canları ve malları konusunda güvende olduğu kişidir”**<sup>3</sup> buyurmuştur. Bu sebeple müminler adalet ve güvenin hakim olduğu bir toplumun sigortasıdır. Emniyetli bir ortam, diğer bütün nimetlerden faydalanabilmenin ön şartıdır. Emniyet olmazsa ne ticaret, ne eğitim, ne akrabalık ilişkileri ne de sosyal hayat sağlıklı bir şekilde yürütülebilir. Güvenliğin olmadığı bir yerde, zenginlik ve ekonomik refah bulunsa bile, bu imkânlar özgürce kullanılamaz.

**Muhterem Mü'minler!**

Müminler olarak bize düşen, peygamberler zincirini örnek almak, Sevgili Peygamberimizin ahlakıyla bezenmek, emin peygamberin emin ümmeti olmaktır. Unutmayalım ki, güvenilir olmanın şartı imana ve Rabbimizin emanetlerine sahip çıkmaktan geçer. Ama insan emanete hıyanet ederse, huzur da, güven de yok olur. İnsan emin oldukça, haneler emin olur. İnsan emin oldukça, beldeler emin olur. İnsan emin oldukça, ülkeler emin olur. Yüreğimizdeki iman ve güven, kâinatın, tabiatın, dünyamızın emin bir yer olmasının teminatıdır.

Hutbemi bitirirken her birimize huzur ve emniyet içerisinde bir hayat ihşan etmesini; Mescid-i Aksa, Kudüs, çevresi, mazlum ve mağdur coğrafyalar başta olmak üzere bütün dünyamızın eman ve güven yurduna dönüşmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum.

**Hollanda Diyanet Vakfı**

<sup>1</sup> Fetih, 48/4.

<sup>2</sup> Tirmizî, İmân, 12.

<sup>3</sup> Buhari, İman, 7.