

Datum: 16-02-2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزِدُوا إِيمَانًا
مَعَ إِيمَانِهِمْ
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ
وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ

EEN MOSLIM IS TROUW EN BETROUWBAAR

Beste moslams! Alle lof is aan Allah ﷻ Die ons verantwoordelijk heeft gemaakt om trouw te zijn in deze wereld van beprovingen en betrouwbaarheid heeft geplaatst in onze harten. Onze vrede en groeten zijn met Muhammad al-Amīn ﷺ en met trots zijn wij zijn *ummah*. In de verzen die ik aan het begin van mijn preek heb voorgelezen, zegt Allah ﷻ: **“Hij is het Die vrede en vertrouwen in de harten van de gelovigen inboezemt, zodat zij geloof aan hun geloof kunnen toevoegen.”**¹ De Boodschapper van Allah ﷻ zegt in een *ḥadīth*: **“Een moslim is iemand voor wiens hand en tong andere moslams veilig zijn. Een *mu'min* is degene van wie mensen weten dat hun levens en eigendommen veilig zijn.”**²

Beste broeders en zusters! Geloof omvat vertrouwen en zekerheid. Een gelovige is ook iemand die vertrouwt en geruststelt; iemand die een gevoel van vertrouwen en zekerheid heeft in zijn Heer. We verlangen er allemaal naar om ons veilig te voelen vanaf het moment dat we onze ogen openen voor de wereld. We willen weg zijn van het kwaad, vrij zijn van onze zorgen en angsten. Ieder van ons streeft ernaar om in een veilige omgeving te leven, in vrede. Een van de zegeningen die Allah ﷻ ons na het geloof heeft geschonken, is ongetwijfeld het gevoel van vertrouwen. Want de enige bron van vertrouwen is onze Almachtige Heer. We vertrouwen

op Allah ﷻ, *al-Mu'min*, en hopen dat we met Zijn hulp de verlossing zullen bereiken. We vertrouwen ten alle tijden op Hem ﷻ. In Hem ﷻ nemen we onze toevlucht, "de Gever van vrede en de Schenker van veiligheid".

Geachte Moslams! De Profeet ﷺ zei: **“Een gelovige is een persoon in wie mensen veilig zijn in hun leven en eigendom”**.³ Om deze reden zijn gelovigen de verzekering van een samenleving waar rechtvaardigheid en vertrouwen heersen. Een veilige omgeving is een voorwaarde om van alle andere zegeningen te kunnen genieten. Zonder veiligheid kunnen noch handel, noch onderwijs, noch verwantschapsrelaties, noch het sociale leven op een gezonde manier verlopen. Op een plaats waar geen veiligheid is, zelfs als er rijkdom en economische welvaart is, kunnen deze mogelijkheden niet vrij worden gebruikt.

Gerespecteerde gelovigen! Als gelovigen is het onze plicht om de keten van profeten als voorbeeld te nemen, ons te tooien met de moraal van onze geliefde profeet ﷺ en de betrouwbare *ummah* van de betrouwbare profeet te zijn. Laten we niet vergeten dat de voorwaarde om betrouwbaar te zijn het onderhouden van het geloof is en het beschermen van de verantwoordelijkheden van Allah ﷻ. Als een persoon het vertrouwen beschaamt, zal de vrede en het vertrouwen verdwijnen. Zolang mensen veilig zijn, zullen huishoudens veilig zijn. Zolang mensen veilig zijn, zullen steden veilig zijn. Zolang mensen veilig zijn, zullen landen veilig zijn. Het geloof en vertrouwen in ons hart is de garantie dat het universum, de natuur en onze wereld een veilige plek zullen zijn.

Terwijl ik mijn preek afsluit, vraag ik Allah ﷻ om ieder van ons een leven van vrede en veiligheid te schenken, en om onze hele wereld, in het bijzonder de Al-Aqṣā moskee, al-Quds, de omgeving, onderdrukte en gedupeerde gebieden, te veranderen in een land van veiligheid en zekerheid.

**Redactie & vertaling: Ismail Mercimek
Islamitische Stichting Nederland (ISN)**

¹ Al-Faḥ, 48: 4.

² Al-Tirmidhī, Al-Īmān, 12.

³ Al-Bukhārī, Al-Īmān, 7.