

TARİH: 26.01.2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُورُ.
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
أَكْثَرُوا ذِكْرَ هَذِهِ اللَّذَاتِ.

HER NEFİS ÖLÜMÜ TADACAKTIR

Muhterem Müslümanlar!

Allah Resûlü'nün (s.a.s) biricik oğlu İbrahim on altı ayına henüz ayak basmıştı. Bu sırada Peygamber Efendimiz onun hastalandığı haberini aldı. Hasta yatan nur topu oğlunun gözlerinde eski parlaklığı ve hareketli bakışları göremeyen Peygamber efendimiz, kucagında tuttuğu sevgili oğlunun yavaş yavaş kayan gözlerine bakarken gözlerinden yaşlar dökülmeye başladı Yanında bulunan sahabe-i kiramdan biri: “Sen de mi ey Allah'ın Resûlü?” diyerek şaşkınlığını ifade edince Allah Resulü, bir yandan göz yaşı dökerken bir yandan da: “Bu merhamettir, göz ağlar, gönül üzüldür. Biz ise sadece Rabbimizin razı olacağı sözü söyleriz” diyerek ölüm karşısında takınmamız gereken tavrı ifade buyurmuştur. Ardından sevgili yavrusuna hitaben şöyle buyurmuştur: “Eğer ölüm kesin bir vaat ve herkes için geçerli bir gerçek olmasaydı ve arkada kalan, önden gidene hiç kavuşmayacak olsaydı ey İbrâhim, biz şu anda duyduğumuzdan çok daha büyük bir üzüntü çekecektik. Biz gerçekten senin için çok hüzünlüüz.”¹

Kıymetli Müslümanlar!

Hayatın sona ermesi anlamına gelen ölüm, her insanın mutlaka karşılaştacağı bir gerçektir. Yüce Allah, kerîm Kitab'ında ölüm gerçeğinden defalarca bahsetmiştir: “**O (Allah) ki, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O, mutlak galiptir, çok**

bağışlayıcıdır.”² “Aranızda ölümü takdir eden biziz...”³ “Nerede olursanız olun, sağlam ve güçlendirilmiş kaleler içinde bulunsanız bile, ölüm size ulaşacaktır.”⁴ “Her canlı, ölümü tadacaktır. Bir deneme olarak sizi hayırla da şerle de imtihan ederiz. Siz, ancak bize döndürüleceksiniz.”⁵

Değerli Kardeşlerim!

Resûl-i Ekrem (s.a.s) “Lezzetleri yok edeni, yani ölümü çokça hatırlayın”⁶ buyurur. O halde ölümün vaaz veren, nasihat eden ve uyaran bir dili vardır. Cenaze merasimleri, ölene dua etmemize vesile olduğu kadar, kendimize bakmamıza ve hayatımızı gözden geçirmemize de imkân tanır. Bir gün gelecek ömür sermayemiz tükenecek, zerre miktarı da olsa her amelimiz karşılığını görecektir. Ölümü hatırlamak, yaratılış amacımızı ve ahirette hesaba çekileceğimizi hatırlamaktır. İşte bu nedenle Allah Resûlü (s.a.s), akıllı müminin, ölümü çokça hatırlayan ve ölümden sonrasına hazırlık yapan kişi olduğunu bildirmiştir.⁷ Öte yandan, bir takım hastalık, musibet ve acılardan ötürü bir Müslümanın ölümü istemesinin de yanlış olduğunu beyan ederek böyle bir durumda sabretmesi gerektiğini tavsiye etmiştir.⁸ Dolayısıyla çektiği acılar sebebiyle ya da birtakım yönlendirmelerle ötenaziye başvurmak yani kişinin kendi hayatına son vermesi büyük bir günahdır.⁹

Aziz Müslümanlar!

Ölüm bir yok oluş ve hiçlik değildir. Ölümü anlamlı kılan ahiret hayatının varlığıdır. Biz müminler, her doğumun ölüm kuyruğunda sıraya girmek olduğunu bilerek, dünyada bir misafir olduğumuza, dünya hayatının ardından asıl varılacak yerin ebedî ahiret yurdu olduğuna, Allah'tan gelip yine O'na döneceğimize iman etmekteyiz. Allah hepimize hayırlı ömürler ve hayırlı ölümler versin!

Hollanda Diyanet Vakfı

¹ Hadislerle İslâm, VII, 549 ; Buhârî, Cenâiz, 43.

² Mülk, 67/2.

³ Vâkıa, 56/60.

⁴ Nisâ, 4/78.

⁵ Enbiyâ, 21/35.

⁶ Nesâî, Cenâiz, 3.

⁷ İbn Mâce, Zühd, 31.

⁸ Buhârî, Merdâ, 19.

⁹ Bkz. “Ötanazi Caiz mi?”, kurul.diyaret.gov.tr