

Datum: 26-01-2024 (vereenvoudigde samenvatting)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ
عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُورُ
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَكْثَرُوا ذِكْرَ هَازِمِ اللَّذَاتِ

IEDERE ZIEL ZAL DE DOOD PROEVEN

Beste broeders en zusters! De dierbare zoon van Rasulullah ﷺ, Ibrahim, was nog maar zestien maanden oud, toen de Profeet ﷺ het nieuws hoorde dat hij ziek en stervende was. Met tranen in zijn ogen keek de Profeet ﷺ naar de langzaam sluitende ogen van zijn geliefde zoon. Vervolgens sprak hij tot zijn geliefde zoon: **“Als de dood niet een vaststaande belofte en een waarheid voor iedereen was, en als de achterblijvende nooit degenen die voorgingen zou ontmoeten, o Ibrahim, zouden we nu veel verdrietiger zijn dan wat we nu voelen. We zijn werkelijk bedroefd om jou.”**¹ Dood is geen einde en leegte. Wat de dood betekenisvol maakt, is het bestaan van het hiernamaals. Wij gelovigen weten dat we in de rij staan voor de dood, dat we gasten zijn in deze wereld, dat het ware thuis na dit wereldse leven het eeuwige hiernamaals is, en dat we op reis zijn van Allah naar Allah. Moge Allah ﷻ ons allen een gezegend leven en gezegend heengaan schenken!

Redactie & vertaling: Ismail Mercimek
Islamitische Stichting Nederland (ISN)

¹ Al-Bukhārī, Al-Janā'iz, 59.