



DATUM: 08.12.2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ  
وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ  
خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا  
لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى  
عَرَبِيٍّ إِلَّا بِالتَّقْوَى..

### De Afscheidspreek van De Profeet en Mensenrechten

Berste broeders en zusters, Allah de Verhevene heeft de mens geschapen en hem tot de meest geerde schepsel verheven. Alle mensen op aarde, ongeacht taal, kleur of geslacht zijn eerbiedwaardige wezens met het recht op leven. Het is niet acceptabel volgens onze religie om anderen uit te sluiten of te minachten. Deze verschillen zijn gegeven om te ontmoeten en te verenigen, niet om te scheiden en onszelf als superieur te beschouwen. Beste moslims, in deze dagen waarin alle rechten van de mens worden geschonden, hoop ik dat de hele mensheid wordt verlost van de vloek van het geweld, ongeacht tegen wie het gericht is, en ik hoop op een rechtvaardige wereld waarin alle mensen handelen volgens recht en gerechtigheid. Ik sluit mijn preek af met de woorden van de Profeet (vrede zij met hem): "**O mensen! Weet, voorwaar: jullie Heer is één, en voorwaar, jullie vader is één. Weet: een Arabier heeft geen superioriteit over een niet-Arabier en een niet-Arabier heeft geen superioriteit over een Arabier; behalve op het gebied van *taqwā*.**"