

Datum: 27-10-2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ
وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ وَإِنْ مَاتَ جَرَى
عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ وَأُجْرِي عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَأَمِنَ الْفِتَانَ

LIEFDE VOOR HET THUISLAND

Beste moslims! In een vers zegt Allah ﷻ het volgende: “En gehoorzaam Allah en Zijn Boodschapper en redetwist niet onderling, waardoor jullie ontmoedigd raken en jullie kracht verdwijnt. En wees geduldig. Weet dat Allah aan de kant van de geduldigen staat.”¹ Volgens een overlevering zei de Profeet ﷺ het volgende: “Een dag en een nacht waken is beter dan een maand vasten en 's nachts bidden. Als iemand sterft terwijl hij de wacht houdt, blijven de beloningen van zijn inspanningen doorgaan, evenals zijn voorziening, en hij zal vol vertrouwen zijn bij de ondervraging van de engelen in het graf.”²

Beste broeders en zusters! Liefde voor je thuisland is een natuurlijk gevoel dat Allah in het hart van mensen heeft geplaatst. Ieder mens koestert een bijzondere liefde en interesse voor de plaats waar hij is geboren, waar hij zijn ogen opende, opgroeide, vele herinneringen heeft en waar zijn geschiedenis en cultuur zijn vormgegeven. Wanneer hij daarvan gescheiden is, verlangt hij er vurig naar terug te keren. De Boodschapper van Allah ﷺ koesterde bijvoorbeeld een speciale liefde voor Mekka, de stad waar hij geboren en opgegroeid was, en tijdens de verovering van Mekka drukte hij zijn liefde op de volgende manier uit: “O Mekka! Ik zweer bij Allah, jij bent het meest heilige en meest geliefde land bij

Allah. Als ik niet gedwongen was geweest om jou te verlaten, zou ik je nooit verlaten hebben.”³

Geachte Moslims! De Islam heeft het bevorderen van liefde voor het thuisland, evenals het beschermen ervan, hoog in het vaandel staan. Het is een verheven plicht om het thuisland te verdedigen en te beschermen.⁴ De essentie van het beschermen van het thuisland is niet alleen het beschermen van het land zelf, maar ook het beschermen van de religie, het leven, het bezit, de eer en de kuisheid van de mensen die in dat land wonen, en hen in staat stellen om in vrijheid en vrede te leven. Om deze reden heeft de Profeet ﷺ gezegd dat de beloning voor het beschermen van het vaderland het volgende is: “Er zijn twee ogen die niet door het vuur van *jahannam* worden getroffen: het oog dat huilt uit vrees voor Allah en het oog dat de nacht doorbrengt op wacht omwille van Allah.”⁵

Gerespecteerde Gelovigen! Een volk kan niet bestaan zonder een thuisland en een staat kan niet bestaan zonder een thuisland. Het bestaan van een volk is afhankelijk van het bestaan van een vrij en onafhankelijk thuisland. Het is onze plicht om de kostbare herinneringen van onze martelaren die ons dit thuisland hebben nagelaten, in onze harten en geesten levend te houden. Laten we in eenheid, broederschap en solidariteit leven, ver weg van verdeeldheid en onenigheid. De Islam gebiedt ons om relaties op te bouwen gebaseerd op vriendelijkheid en rechtvaardigheid met alle leden van de samenleving, om broederlijk, met liefde met elkaar om te gaan, en om elkaar genade en mededogen te tonen. Het verbiedt ons om elkaar de rug toe te keren, relaties en banden te verbreken en negativiteit te verspreiden. Ik eindig mijn *khutba* met het volgende vers: “Houd allen stevig vast aan het koord van Allah en wees niet verdeeld.”⁶

**Redactie & vertaling: Ismail Mercimek
Islamitische Stichting Nederland (ISN)**

¹ Al-Anfāl, 8: 46.

² Muslim, Al-Imāra, 163.

³ Al-Tirmidhī, Al-Manāqib, 69.

⁴ Al-Anfāl, 8: 60.

⁵ Al-Tirmidhī, Faḍā'il al-Jihād, 12.

⁶ Āl-i 'Imrān, 3: 103.