

Datum: 18-08-2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَقَالَ اذْكُرُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسِيهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ
رَحِيمٌ
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كُلُّ كَلَامٍ، أَوْ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُفْتَحُ بِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ أَبْتَرُ

DE BASMALA: HET GEHEIM VAN ZEGENINGEN

Beste Moslims! De Profeet ﷺ is gezonden als genade voor alle werelden, en hij leert ons het volgende: **“Een daad dat niet begint met de Basmala, heeft geen zegeningen.”**¹ Hij heeft ons geadviseerd om elk woord en elke daad te beginnen met de Basmala, in de naam van Allah. Laten wij zijn voorbeeld volgen en al onze daden beginnen in de naam van Allah, met passie en liefde. Laten we toevlucht zoeken in zijn eindeloze vergeving en genade. In de naam van Allah vinden wij betekenis in ons leven, in de naam van Allah herkennen wij ons dienaarschap en streven. In de naam van Allah verfraait onze woorden, en krijgen we *barakah* in onze daden.

Beste broeders en zusters! Alle profeten nodigden mensen uit in de naam van Allah. De Profeet Nūḥ nodigde mensen uit tot de redding op zijn ark door te zeggen: **“Stap in het schip, in de naam van Allah zal het zijn bewegende koers en zijn ankerplaats zijn, Zeker, mijn Heer is Genadevol, Barmhartig.”**² De Profeet Sulaymān nodigde mensen uit tot *tawḥīd* in de naam van Allah.³ De eerste Qur’ān vers dat aan de Profeet Muhammad geopenbaard werd is **“Lees in de naam van jouw Heer Die heeft geschapen”**⁴.

Geachte Moslims! De Basmala is niet alleen een woord dat wordt uitgesproken of op schilderijen wordt geschreven. Het is de intentie om elke ademhaling te nemen voor de tevredenheid van Allah. Het is de

vastberadenheid om eerlijkheid in woord en daad te tonen, om te wedijveren in goede daden en goedheid, en om vastberaden te zijn om elk soort verbod en kwaad te vermijden. Met andere woorden, je zegt: **“O Heer! Ik wil elke handeling met jouw hulp en toestemming verrichten, en ik wil elke handeling beginnen met alleen jouw naam.”**

Gerespecteerde Gelovigen! De Basmala is de sleutel tot genade en vrede in dit leven en het hiernamaals. De Basmala opent alle deuren van liefde en genade. De Basmala doet gevoelens van woede en vijandigheid verdwijnen. De Basmala schenkt waarde aan onze daden en brengt zegeningen in ons leven. Laten we betekenis geven aan ons leven met de Basmala.

Beste Moslims! We leven in moeilijke tijden. Aardbevingen, overstromingen, ziekten en oorlogen blijven ons leven beïnvloeden. We realiseren ons hoezeer we afhankelijk zijn van de goddelijke genade van Allah. Laten we samen smeken tot de Barmhartige en Genadevolle Heer. O Genadevolle Allah, we leggen onze zwakheid aan u voor. We smeken om Uw genade. Laat vrede en rust neerdalen over onze wereld en de mensheid. Bescherm ons tegen alle rampen. Behoed ons voor economische problemen, schaarste, ziekten en oorlogen. We zoeken toevlucht bij U. Laat ons nooit alleen met onze ego's. *Āmīn*.

**Redactie & vertaling: Ismail Mercimek
Islamitische Stichting Nederland (ISN)**

¹ Musnad Aḥmad, II, 360.

² Al-Hūd, 11: 41.

³ Al-Naml, 27: 30.

⁴ Al-‘Alaq, 96: 1.