

Datum: 07-07-2023 (vereenvoudigde samenvatting)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾ إِلَهِ النَّاسِ ﴿٣﴾
مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ
النَّاسِ ﴿٥﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿٦﴾.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
لَيْسَ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الشَّيَاطِينِ.

DE AARTSVIJAND VAN DE MENS: DE SATAN

Beste broeders en zusters, in verschillende Qur'ān-verzen en *ahādīth* verschijnt de *shayṭān* als een symbool van het kwaad. Zo worden in de Qur'ān degenen die verspillen beschreven als de broeders van de *shayṭān*. De *shayṭān* heeft een negatieve invloed op de mens. Tijdens de *ḥajj* vertegenwoordigt het stenigen van de *shayṭān* in zekere zin de strijd tegen hem. Beste gelovigen, geen enkele *mu'min* is veilig voor het mogelijke kwaad dat hem kan overkomen door toedoen van de *shayṭān*. Volgens een *ḥadīth* die is overgeleverd door Ibn 'Abbās, zei de Profeet ﷺ het volgende: **“Er is niemand van jullie behalve dat een metgezel van de *shayṭān* aan hem is toegewezen.”**¹ Beste moslims, de *shayṭān* probeert met allerlei trucjes te voorkomen dat de *mu'minūn* hun aanbidding met recht kunnen uitvoeren. Zo doet hij tijdens de *ṣalāt* influisteringen als “denk hieraan, denk daaraan”. Een andere truc van de *shayṭān* is dat hij *ḥarām*-zaken als mooi aan ons voorstelt. Laten we ons verstand gebruiken en hier waakzaam voor zijn. Beste moslims, wij kunnen alleen ontsnappen aan de invloed van de *shayṭān* als wij terugkeren naar onze *īmān* en *ʿirfān*. En deze verlossing is alleen mogelijk met de hulp van onze Schepper. Laten we dus toevlucht zoeken bij Allah tegen het kwaad van de *shayṭān* en tegen het kwaad van onze *nafs*. Laten we hiervoor veelvuldig *sūra* Al-Nās lezen.

Redactie & vertaling: drs. Ahmed Bulut
Islamitische Stichting Nederland (ISN)

¹ Aḥmad ibn Ḥanbal, Al-Musnad, I, 257.