

Datum: 28-06-2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَائُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ
كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَيْكُمْ وَبَشِّرِ
الْمُحْسِنِينَ.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
مَا عَمِلَ آدَمِيُّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ إِهْرَاقِ
الدَّمِّ.

HET OFFERFEEST (‘ĪD AL-ADḤĀ)

Allah ﷻ zegt het volgende in de Qur’ān: **“Het is niet hun vlees, noch hun bloed dat Allah bereikt, maar wat Hem bereikt is de *taqwā* van jullie.”**¹ Volgens een *ḥadīth* zei de profeet Muḥammad ﷺ het volgende: **“De mens verricht op de dag van het offeren geen daad die, voor Allah, geliefder is dan het offeren.”**²

Beste broeders en zusters!

Hoewel feestdagen dagen van blijheid, rust, vreugde, eenheid en solidariteit zijn, zijn feestdagen ook dagen van gehoorzaamheid en overgave aan Allah ﷻ. Het Offerfeest brengt ons in herinnering dat deze feestdag inhoudt dat toen Ibrāhīm oog in oog kwam met een grote beproeving, hij zonder enige aarzeling gehoorzaam was aan Allah ﷻ. Ibrāhīm werd geboden om zijn eigen zoon voor Allah ﷻ te offeren, en hij vroeg aan zijn zoon Ismā‘īl naar zijn mening. De profeet Ismā‘īl, die dezelfde overgave en oprechtheid toonde, gaf een antwoord dat een les is voor ons. Hij zei tegen zijn vader dat hij moet doen wat hem is bevolen. Toen Ibrāhīm zijn zoon Ismā‘īl klaar had gelegd om hem te offeren, zei Allah ﷻ: **“O Ibrāhīm! Waarlijk, jij hebt de droom waargemaakt.”**³ Daarmee liet Allah ﷻ weten dat

Ibrāhīm en zijn zoon Ismā‘īl geslaagd waren voor hun beproeving.

Beste gelovigen!

Feestdagen zijn tevens dagen van *muhabba*, van liefde tonen. Die dagen zijn een gelegenheid om onze familieleden, buren en vrienden te bezoeken en ons te troosten met hun goede smeebeden. We moeten deze dagen hun rechten geven en we dienen een einde te maken aan de eventuele onderlinge wrok. Feestdagen zijn dagen van *rahma*, *baraka* en *infāq*. Met de offers die tijdens deze kostbare dagen worden gebracht, dienen wij de armen en de wezen gelukkig te maken. Immers, vreugde en geluk nemen toe naarmate deze worden gedeeld met anderen. Om deze reden dienen we onze offers te delen met onze familieleden, buren en wezen en wij dienen hun verdriet te delen.

Beste moslims!

Iedere dag waarop Allah ﷻ wordt gehoorzaamd, aan Hem wordt overgegeven en waarop geduld wordt getoond bij een rampspoed, is een dag van vreugde voor de *mu’min*. Laten we dus terugblikken op onze intenties en laten we besluiten om voorgoed dit wereldse leven door te brengen in gehoorzaamheid en overgave aan Allah ﷻ. Laten we tijdens het Offerfeest en ook daarna onze ouders, familieleden, wezen, armen en eenzame mensen niet vergeten. Laten we ook hen deelgenoot maken in onze vreugde. Vergeet ook niet om de *takbīrāt al-tashrīq* uit te spreken na ieder verplicht gebed, dat gisteren na het ochtendgebed (*ṣalāt al-fajr*) begon en na het namiddaggebed (*ṣalāt al-‘aṣr*) van de vierde feestdag eindigt. Moge Allah ﷻ jullie zegenen en jullie offers aanvaarden. *Āmīn*. Ik wens iedereen een fijn Offerfeest: *īd mubārak*.

**Redactie & vertaling: drs. Ahmed Bulut
Islamitische Stichting Nederland (ISN)**

¹ Al-Hajj, 22: 37.

² Al-Tirmidhī, Al-Adāḥī, 1.

³ Al-Ṣāffāt, 37: 104-105.