

TARİH: 19.05.2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: إِمَامٌ
عَدْلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ.

GENÇLİĞİN ÖNEMİ

Aziz Müminler!

Okuduğum Ayet-i Kerime’de Yüce Allah şöyle buyuruyor: “Ey İnsanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin. Umulur ki muttakilerden olursunuz.”¹

Allah Resûlü (s.a.s), neşeyi ve huzuru Rabbine kullukta bulan gencin ideal bir genç olduğunu bildirmiş, iffetini koruyan ve gönlü mescitlere bağlı olan gencin ise mahşer günü Allah’ın arşının gölgesinde gölgeleneceğini² müjdelemiştir. Zira gençlik; hayallerin, heyecanın, merak ve arayışın en yoğun olduğu dönemdir. Ömrün en verimli ve değerli çağıdır. Dünya ve ahiret mutluluğunu kazanmanın, yorulmaksızın çalışarak iyiliği çoğaltmanın zamanıdır. Bu sebeple mümin, gençliğini nerede ve nasıl harcadığından sorguya çekileceği³ bilinciyle hareket etmeli ve bu nimetin kıymetini bilmelidir.

Muhterem Müslümanlar!

İnsan hayatı; çocukluk, gençlik, olgunluk ve yaşlılık dönemi olarak dört zaman diliminden oluşmaktadır. Bu zaman dilimlerinin önemli bir bölümünü oluşturan gençlik dönemi; güç ve heyecanın duygu ve ümitlerin zirvede olduğu, kişinin gelecekteki hayatını büyük ölçüde etkileyen kararların alındığı ve insan kişiliğinin büyük ölçüde tamamlandığı bir dönemdir.

Değerli Müminler!

Farsça kökenli olan genç kelimesi; “hazine” anlamına gelmektedir. Her türlü eğitimin alındığı, iş, ahlak, düşünce ve zihniyetin elde edildiği önemli bir zaman dilimi ve hazine olan gençliğe ve gençlere önem veren Peygamberimiz (s.a.v.) mescidinin yanı başındaki Suffe’de Ebu Hureyre gibi birçok gence İslam Dinini öğretmiştir. Efendimizin yanında gençliklerini yaşayan Abdullah b. Ömer, Abdullah b. Mesud, Abdullah b. Abbas, Muaz b. Cebel, Enes b. Malik ve Ali b. Ebi Talib gibi büyük sahabilerin İslam kültür ve medeniyetinin inşasındaki yerleri tartışılmazdır. Bu genç sahabiler, Allah ve Rasulünün emirlerini, İslam Dininin ilkelerini, güzel ahlakın örneklerini Peygamberimizden öğrenerek hayatlarında uygulamışlar ve bu değerleri kendilerinden sonra gelen nesillere aktarmışlardır.

Değerli Kardeşlerim!

Allah ve Rasulünün bildirdiği iman esaslarını kabul eden, ibadetleri ihlas ve samimiyetle yerine getiren, dili ve kalbiyle Allah’ı zikreden, haramlardan ve kötü ahlaktan uzak durarak güzel ahlaklı bir şekilde hayatını devam ettiren, ayırım yapmadan her alanda ilmi, bilgiyi, teknolojiyi öğrenen, tarıma, ticarete, sanayiye önem veren, kendisine, ailesine, milletine ve devletine faydalı olan gençleri yetiştirmek için gayret edelim. Maddi ve manevi kalkınmayı, ancak gençlerimize yapacağımız yatırımla elde edeceğimizi unutmayalım. Nesillerimizi korumak, huzur ve mutluluk içerisinde yaşamak için hem kendi hayatımızda hem de gençlerimizin hayatında Kur’an ahlakını ikame edelim.

Hollanda Diyanet Vakfı

¹ Bakara, 2/21.

² Buhârî, Ezan, 36.

³ Tirmizî, Sıfâtü’l-kıyâme, 1.