

Datum: 05-05-2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ
النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ
رَفِيقًا

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ؛ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ

EEN PERSOON IS MET DEGENE VAN WIE HIJ HOUDT

Beste Moslims! In een vers zegt Allah ﷻ het volgende: “En degenen die Allah en de Boodschapper gehoorzamen, zullen dan in het gezelschap verkeren van degenen aan wie Allah Zijn gunst heeft verleend, namelijk, de Profeten, de oprechten, de martelaren en de rechtvaardigen. En uitmuntend zijn deze metgezellen!”¹ Volgens een *hadith* zei de Profeet ﷺ het volgende: “De persoon is op de religie van zijn vriend. Dus laat eenieder van jullie bekijken met wie hij bevriend raakt.”²

Gerespecteerde Gelovigen! Liefde is een van de belangrijkste eigenschappen die Allah aan de mens heeft geschonken en die de mens tot mens maakt. Liefde is een taal van hart tot hart, die een sterke band tussen mensen schept, hen wederzijds gelukkig maakt en hen samenbrengt. Liefde is een belangrijk sociaal aspect dat altijd en overal geldig is voor iedereen en een van de waarden die de samenleving levend houdt. Het is spirituele voeding die de ziel van mensen voedt. De Islam hecht dan ook veel belang aan liefde. Gedrag is wat liefde in onze harten zal plaatsen. Daarom is het belangrijkste doel bij het bevorderen van liefde om het perfecte geloof te bereiken. Want door middel van liefde heeft een mens een volwaardig geloof en proeft hij de zoetheid ervan. De Boodschapper van Allah vertelde dat een persoon kan

genieten van het geloof door plaats te geven aan ware liefde in zijn hart: “Een persoon die deze drie eigenschappen heeft, zal de zoetheid van het geloof proeven: meer van Allah en Zijn Boodschapper houden dan van wie dan ook, van iemand houden enkel en alleen omwille van Allah en vrezen voor het ongelovig worden nadat hij gelovig is geworden zoals dat jullie vrezen om in het vuur gegooid te worden.”³

Geachte Moslims! Het hart van een gelovige zoekt liefde en verlangt ernaar lief te hebben om een volmaakt geloof te bereiken. De liefde van Allah en Zijn Boodschapper leidt uiteindelijk tot het betreden van het Paradijs. De metgezellen zeiden dat zij hun liefde voor Allah en Zijn Boodschapper voor de Dag des Oordeels. Daarop antwoordde de Boodschapper van Allah: “Een persoon is met degene van wie hij houdt.”⁴

Beste Broeders en Zusters! Een hart dat geen liefde heeft geleerd en zijn deuren niet heeft geopend voor liefde, kan niet het hart van een gelovige zijn. Allah, die de zegen van liefde in de aard van zijn dienaren heeft geplaatst, heeft via zijn boodschappers boodschappen van liefde overgebracht naar alle tijden en plaatsen. Het tijdperk van gelukzaligheid is getuige geweest van geweldige voorbeelden van hoe liefde een persoon kan veranderen. Gemeenschappen die elkaar genadeloos vermoordden, elkaar vervolgden en vijandig tegenover elkaar stonden, hadden een sublieme band van broederschap die verwantschap overtrof. Dus, beste moslims, laten we van elkaar houden en laten we geen kans geven aan degenen die de liefdesbanden tussen ons hebben verbroken. Ik beëindig mijn preek met de smeekbede van Dāwūd (a.s): “O Allah, ik vraag U om van U te houden, om van degenen te houden die van U houden, en om werken te verrichten die leiden tot Uw liefde.”⁵

**Redactie & vertaling: Ismail Mercimek
Islamitische Stichting Nederland (ISN)**

¹ Al-Nisā’, 4: 69.

² Al-Tirmidhī, Al-Zuhd, 45.

³ Muslim, Al-Īmān, 67.

⁴ Al-Bukhārī, Al-Adab, 96.

⁵ Al-Tirmidhī, Al-Da‘awāt, 72.