

Tarih: 21-04-2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ
أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَّتْ عَلَى اللَّهِ.

ÖMRÜ RAMAZAN KILABİLMEK

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: **“Sana ölüm gelinceye kadar Rabbinle ibadet et.”**¹ Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz (s.a.s); **“Akıllı kişi, nefsine hâkim olan ve ölüm sonrası için çalışandır. Âciz kişi de, nefsinin duygularına tâbi olup Allah’tan dileklerde bulunandır.”**² buyurmaktadır.

Büyük bir sevinçle karşıladığımız rahmet ayı Ramazân-ı Şerîf’i yine büyük bir üzüntüyle yolcu ettik. Yüce Allah’tan nice Ramazanlara sıhhat, afiyet ve gönül huzuru ile kavuşmamızı niyaz ediyorum.

İnsanın asıl vazifesi Kur’ân’ın ifadesiyle Yüce Allah’a kulluk etmek, ibadet ve taatte bulunmaktır. Göklerde ve yerde bulunan canlı ve cansız, büyük küçük her şey Allah’ı tesbîh ederken³ insanın bu kulluk görevini ihmal etmesi düşünülemez. Bu itibarla Ramazan ayında kazandığımız güzel alışkanlıklarımızı bayramla birlikte bitirmemeli, ömrümüzün sonuna kadar devam ettirmeliyiz.

Aziz Mü’minler!

Ömür sermayemizden bir Ramazan ayının daha eksildiği şu günlerde, sahuruyla iftarıyla, mukabelesiyle, teravihiyle, orucuyla sohbetiyle, zekât-sadaka ve fitreleriyle dolu dolu bir manevi iklimi geride bırakmış bulunuyoruz. Bir yandan on bir ayın sultanını uğurlamanın üzüntüsünü hissediyor, diğer yandan bayram yapmanın sevinç ve heyecanını yaşıyoruz. Maneviyatımızın en üst noktalara çıktığı bu iklimden ayrılıyor olmak, doğal olarak “bu ayı ne kadar değerlendirebildik” sorusunu da beraberinde getirmektedir. O halde hayatımız sadece yemek içmek ve dünya nimetlerinden

faydalanmak olmamalı, bize bahşedilen nimetler üzerinde tefekkür ederek, yaratılış gayemizin hikmetini idrake çalışmalıyız.

Değerli Kardeşlerim!

İnsanoğlu, maddi gıdaya olduğu kadar manevi gıdaya da muhtaçtır. Bu ay içerisinde, yapmaya çalıştığımız her bir ibadet, bu gıdayı temin etme hususunda fevkalade kıymetli birer vesiledir. Hiç şüphesiz, bu manevi kazanımlara her zaman ihtiyaç duymaktayız. Dolayısıyla sadece Ramazan ayında, kandil gecelerinde, Kadir gecesinde değil, bir ömür boyu iman ve ibadetten ayrılmamak insanın maddî ve manevi boyutunu diri tutmanın formülüdür. Bugün bayram yaparak uğurladığımız rahmet ayı Ramazan ayının bizlere öğrettiği bütün güzelliklere her daim sahip çıkalım. Kulluk sorumluluğumuzun bir ömür devam ettiğini unutmayalım. Takva bilinciyle her an kendimizi Allah’ın huzurunda hissederek davranışlarımıza yön verelim. O’nun emir ve yasaklarına riayet ederek dünyada mutluluğa, ahirette kurtuluşa erelim.

Kıymetli Müslümanlar!

Yüce Rabbimizin, emri gereğince son nefesimize kadar görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışalım. Hz. Peygamber’in (s.a.s); **“Allah’ın en sevdiği amel, az da olsa devamlı olandır.”**⁴ sözü gereği Allah’ın rızasını kazanmak için her zaman gayret edelim. Rabbimize, kendimize ve birbirimize karşı samimiyeti asla elden bırakmayalım. Ramazan ayının kazandırdığı güzellikleri yıl boyunca yaşayalım ve yaşatalım. Oruçlarımızı açarken yaşadığımız sevinçli Rabbimize kavuştuğumuz an da yaşayabilmek için, bütün ömrümüzü Ramazan kılmaya gayret edelim.

Hollanda Diyanet Vakfı

¹ Hicr, 15/99

² Tirmizî, Kıyâmet 25; İbni Mace, Zühd 31.

³ Hadîd 57/ 1; İsrâ 17/44.

⁴ Müslim, Mûsâfirîn, 30.