

Datum: 10-03-2023 (vereenvoudigde samenvatting)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ قَامَ بِرَجُلٍ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُومُ بِهِ مَقَامَ...
سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

EEN ZIEKTE VAN HET HART: AL-RIYĀ'

Beste broeders en zusters! In een vers zegt Allah ﷻ het volgende: **“Voorwaar, niets op aarde of in de hemelen is verborgen voor Allah!”**¹ Volgens een *ḥadīth* zei de Profeet ﷺ de volgende woorden: **“Degene die iemand verheerlijkt zodat hij gezien en gehoord wordt, Allah zal hem op een plaats zetten waar zijn valse intenties gezien en gehoord wordt op de Dag der Opstanding.”**² *Riyā'*, schijnheiligheid, is het vertonen van religieus gedrag en aanbidding, om daarmee status en bewondering bij mensen te werven, en er een voordeel uit te krijgen. *Riyā'* is een slechte eigenschap die alle goede daden vernietigt. Het doet alles wat mooi is teniet, en het verpest al het juiste wat een persoon doet. *Riyā'* is een ziekte die menselijke relaties en wederzijds vertrouwen schaadt en de mens onteert. *Riyā'* is een vorm van kleine *shirk*, wat één van de grootste zonden is in de Islam. Laten we Allah dienen met een schoon en zuiver hart. Laten we niet vergeten dat de daden die worden gedaan om te pronken, in het hiernamaals niet worden beloond.

**Redactie & vertaling: Ismail Mercimek
Islamitische Stichting Nederland (ISN)**

¹Āl 'Imrān 3: 5.

² Abū Dāwūd, Al-Adab, 43.