

Tarih: 24-02-2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ
فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ
بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ
اللَّهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ

GÜNÜMÜZ İNANÇ PROBLEMLERİ

Muhterem Müslümanlar!

Yaşadığımız çağda, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerle birlikte iletişim araçları sayesinde bilgi akışı büyük bir hız kazanmıştır. Yaygınlaşan bu bilgiler arasında faydalı olanlar kadar inanç ve ahlak bütünlüğümüze zararlı olanlar da bulunmaktadır. Bunların başında kaynağını ilahî vahiyden almayan yeni düşünce ve inanç akımları gelmektedir. Yüce Rabbimiz; “Her kim İslam’dan başka bir din ararsa bu ondan asla kabul edilmeyecektir ve ahirette zarara uğrayanlardan olacaktır”¹ buyurarak bizleri hakiki tevhid inancına davet etmektedir. İslâmın dışında kalan, çeşitli aklî ve düşünsel yöntemlerle kurgulanan deizm, ateizm, nihilizm, satanizm, reenkarnasyon, yoga gibi çağdaş görünümlü fikrî ve felsefî akımlar tevhid inancına alternatif olarak sunulabilmektedir. Bu tür akımlar, sayıları çok olmasa da bazı insanların bazen bilgisizlik ve çaresizliklerini fırsat bilerek duygularını ve değerlerini istismar edebilmektedir. Bu, aslında sadece Müslümanlar için değil tüm insanlık için dikkatli olunması gereken bir durumdur.

Değerli Kardeşlerim!

Diğer dinler gibi İslâm'ın da bilim ile çatıştığını, akla aykırı ilkeler barındırdığını ve insana özgürlük tanımadığını iddia ederek din karşıtı görüşleri savunmak, realiteden uzak gerçeği yansıtmayan iddialardır. Bu ve benzeri fikirlere, İslâm dini hakkında yeterli bilgisi olmayan, İslâm karşıtlığının ön plana çıktığı, bilmi dogmalaştıran ve kutsal değerlere önyargıyla bakılan çevrelerde sıkça rastlanmaktadır.

Bilinmelidir ki, İslam öncelikle tevhîd dinidir. Tevhid, kainatı yaratan ve yöneten en yüce varlık olan Allah’ın zâtında, sıfatlarında, İlah oluşunda, bir ve tek olduğunu, zihin ve kalp yoluyla kabul etmektir. Cenâb-ı Hakk; “Sizin ilah’ınız ancak bir tek ilahtır, Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın”² buyurarak bizlere bu hakikati haber vermiştir. Aynı zamanda İslâm, insanın yaratılışına uygun olarak akletmeye, düşünmeye ve araştırmaya teşvik eden fitrî bir dindir. İlk emri “oku” olan ve “bilmediklerini kendisine öğretenin bizzat Allah (cc) olduğunu bildiren bir dindir. Yüce dinimiz bilime, hakikati öğrenmeye önem verir ve bilenlerle bilmeyenlerin aynı olmadığı ifade eder.

Kıymetli Kardeşlerim

İyi bir Müslüman olmak için inanç, ahlak ve davranışlarımız arasında bir bütünlük ve uyum olmalıdır. Bazı akımların ifade ettiği üzere Allah’ın var olduğuna inanarak, sanki yokmuş ya da varlığı önemsizmiş gibi davranmak insanın tehlikeli bir gaflet halinde olduğunu gösterir. Allah bazen var bazen yok olamaz. Sadece kendisine ihtiyaç duyulduğu anlarda var olup insanın kendisine yettiğine inandığı, Allah'a ihtiyaç duymadığı zamanlarda da yok olamaz.

Bilinmelidir ki yeni nesiller, dinin kurallarını toplumsal hayatta yaşanır şekilde tecrübe etmedikleri zaman hayal kırıklığına uğrayarak dinden uzaklaşabilmektedir. Bu bakımdan gençlere hem dinlerini en güzel şekilde öğretmeli hem de örnek yaşantılarla bu güzellikleri göstermeliyiz. Günümüzün inanç problemlerine en uygun çözümler üretmek ve bunun için gerekli olan araçları en güzel şekilde değerlendirmek gerekir. Din, bilim ve felsefe bir anlamda vahiy insan ve kainat demektir. Hem evreni hem de kendisi ile birlikte bütün canlıları Allah’ın yarattığına inanan Müslüman, vahye, evrene ve kendisine karşı duyarsız kalmaz. Hutbemi sevgili peygamberimizin kurtuluşun yolunu gösterdiği tevhid çağrısıyla bitiriyorum; “Kim kalbiyle inanarak, Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resûlü olduğuna şehâdet ederse Allah ona cehennemi haram kılar.”³

Hollanda Diyanet Vakfı

¹ Âl-i İmrân 2/185

² Kehf 18/110

³ Buhari, İlim, 49