

**Datum: 24-02-2023**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا  
وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ

## GELOOFSPROBLEMEN VAN VANDAAG

**Beste moslims!** Dankzij de ontwikkelingen in wetenschap en technologie heeft de toegankelijkheid tot kennis en informatie een grote vlucht genomen. Daardoor heeft iedereen toegang tot correcte en nuttige informatie, maar ook tot incorrecte informatie dat schadelijk is voor ons geloof en onze morele integriteit. Hierbij staan nieuwe denk- en geloofsstromingen op de voorgrond die hun bron niet ontleen aan goddelijke openbaring. Allah zegt daarover: **“Wie er een andere geloof dan de islam zoekt, het zal nooit van hen geaccepteerd worden en in het Hiernamaals zal hij één van de verliezers zijn!”**<sup>1</sup> Hedendaagse intellectuele en filosofische bewegingen zoals deïsme, atheïsme, nihilisme, satanisme, reïncarnatie en yoga, die buiten de islam staan en met verschillende mentale en intellectuele methoden zijn opgebouwd, worden gepresenteerd als een alternatief voor het geloof in *tawhīd*, pure monotheïsme. Bepaalde bewegingen maken soms misbruik van de gevoelens en waarden van sommige mensen door misbruik te maken van hun onwetendheid en hulpeloosheid. Dit is een situatie waar niet alleen moslims, maar de hele mensheid waakzaam voor dient te zijn.

**Beste Broeders en Zusters!** Het verdedigen van antireligieuze opvattingen door te beweren dat de islam, net als andere religies, in strijd is met de wetenschap, principes bevat die tegenstrijdig zijn met het verstand en de mens geen vrijheid geeft, zijn beweringen die ver van de werkelijkheid staan en de waarheid niet weerspiegelen. Deze en soortgelijke ideeën komen veelvuldig voor in kringen die onvoldoende kennis hebben van de islam, waar een anti-islam propaganda voorop staat, die de wetenschap dogmatiseert en heilige waarden met vooroordelen beschouwt. Men dient allereerst te weten dat de islam een religie van *tawhīd* is. *Tawhīd* is het accepteren met het verstand en het hart dat Allah het hoogste

wezen is dat het universum heeft geschapen en regeert, en uniek is in essentie, eigenschappen en godheid.

**Beste broeders en zusters!** Allah de Almachtige informeerde ons over deze waarheid door te zeggen: **“Jullie god is één God. Dus iedereen die op de ontmoeting met zijn Heer hoopt, laat hem goede werken verrichten en geen deelgenoten in de aanbidding van zijn Heer toekennen”**.<sup>2</sup> Tegelijkertijd is de islam een natuurlijke religie die de mens aanmoedigt om zijn verstand te gebruiken en te redeneren, denken en onderzoeken in overeenstemming met zijn schepping. Het is een religie waarvan het eerste gebod “lees!” is; een religie die ons leert dat het Allah is Die de mens leert wat hij niet weet. Onze religie hecht belang aan wetenschap en het leren van de waarheid en stelt dat degenen die weten niet hetzelfde zijn als degenen die niet weten.

**Gerespecteerde Gelovigen!** Om een goede moslim te zijn, moet er integriteit en harmonie zijn tussen onze overtuigingen, moraal en gedragingen. Een persoon die gelooft dat Allah bestaat, maar handelt alsof Hij niet bestaat of Zijn bestaan onbelangrijk is, die persoon bevindt zich in een gevaarlijke staat van achteloosheid. Het is onmogelijk dat, wanneer je Allah nodig hebt, er wel een God bestaat, maar wanneer je Allah niet nodig denkt te hebben dat er dan geen God bestaat.

Het is alom bekend dat wanneer nieuwe generaties de regels van religie niet levendig ervaren in het sociale leven, ze teleurgesteld kunnen raken en afstand kunnen nemen van het geloof. In dit opzicht moeten we zowel de jongeren hun religie op de beste manier bijbrengen en ook met een voorbeeldig leven dit laten zien. Het is noodzakelijk om de meest geschikte oplossingen te bedenken voor de huidige geloofsproblemen en om de middelen die hiervoor nodig zijn op de beste manier te evalueren. Religie, wetenschap en filosofie betekenen in zekere zin openbaring, de mens en het universum. Een moslim die gelooft dat Allah zowel het universum als alle levende wezens en de mens heeft geschapen, kan niet onverschillig blijven voor de openbaring, het universum en zichzelf. Ik beëindig mijn *khuṭbah* met de oproep van *tawhīd*, waarin onze geliefde Profeet de weg naar verlossing wees: **“Wie in zijn hart gelooft en getuigt dat er geen god is dan Allah en dat Mohammed Zijn Boodschapper is, Allah zal de hel voor hem verbieden.”**<sup>3</sup>

**Redactie & vertaling: Ismail Mercimek  
Islamitische Stichting Nederland (ISN)**

<sup>1</sup> Āl-‘Imrān, 3: 85.

<sup>2</sup> Al-Kahf, 18: 110.

<sup>3</sup> Al-Bukhārī, Al-‘Ilm, 49.