

Datum: 16-12-2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا
وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
عن أبي سعيد الخدري: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلى) قال
يا أبا سعيد! مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا، وبالإسلام دينًا،
ووبمُحَمَّدٍ نبيًّا، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ...

EIGENSCHAPPEN VAN DE MENSEN VAN HET PARADIJS

Beste moslims!

In het vers dat ik net reciteerde, zegt Allah ﷻ; **“Degenen die geloven en goede werken verrichten: Wij belasten niemand dan naar zijn vermogen; zij zijn de bewoners van het Paradijs. Zij zullen daar eeuwig leven.”**¹ Volgens een *ḥadīth* zei de Profeet ﷺ het volgende: **“Wie tevreden is met Allah als *rabb*, met de Islam als religie en met Mohammad als boodschapper, de *jannah* wordt verplicht voor hem.”**² De mens is geschapen met de hoogste kwaliteiten onder de schepping. Allah heeft het Paradijs beloofd aan de mens, die geschapen is voor aanbidding. Volgens de Qur’ān en de Profeet ﷺ is geloof de onmisbare voorwaarde om naar het Paradijs te gaan. Geloof dat naar de hemel leidt, is geloof dat gepaard gaat met dienstbaarheid en goede daden.

Beste broeders en zusters!

In de Qur’ān, onze bron van leven en onze gids naar geluk, worden gelovigen die het paradijs verdienen als volgt beschreven; Ze aanbidden en loven Allah zonder arrogantie, ze staan 's nachts op van hun bed om te bidden, ze smeken Allah met vrees en hoop en geven uit

van wat Allah hun heeft geschonken.³ Zij zijn degenen die hun beloften nakomen, vrezen voor de Dag des Oordeels en zij voeden de armen, de wezen en de gevangenen. Ze overwinnen hun woede, vergeven de fouten van anderen en vragen Allah om vergeving voor hun eigen fouten. In ruil daarvoor krijgen zij paradijzen waaronder rivieren stromen, waarin ze voor altijd zullen blijven.⁴

Gerespecteerde Gelovigen!

De Boodschapper van Allah ﷺ gaf het volgende nieuws over de mensen van het Paradijs; Wees je bewust van je verantwoordelijkheid jegens Allah, je Schepper. Bid je vijf dagelijkse gebeden. Blijf vasten tijdens de Ramadan. Geef de *zakāt*. Gehoorzaam de leiders. En betreed zo het Paradijs van Allah.⁵ Als een gelovige een hongerige gelovige voedt, zal Allah die persoon voeden met de vruchten van het paradijs. Als een gelovige de dorst lest van een dorstige gelovige, dan zal Allah hem op de Dag des Oordeels '*Rabīq al-Makhtūm*' (een heerlijk drankje verzegeld met muskus) laten drinken. Als een gelovige kleding schenkt aan een gelovige die kleding nodig heeft, zal Allah hem kleden met de groene kleding van het Paradijs.⁶ In dat geval moet een moslim om het Paradijs binnen te gaan zowel goede daden verrichten als Allahs goedkeuring en genade zoeken. De Profeet ﷺ zei tegen een metgezel die verklaarde dat hij de verplichtingen zou vervullen die door de islam zijn opgedragen, zoals het vasten en de *zakāt*: "Als hij zich aan zijn woord houdt, zal hij het paradijs binnengaan."⁷ Men mag niet vergeten dat de top van deze moeilijke steile berg die naar het Paradijs leidt alleen kan worden bereikt met de laatste profeet en laatste gids Mohammed ﷺ. Gezegend zijn de gelovigen die in de voetsporen treden van de Gezegende Gids en elkaar ontmoeten in het Paradijs. Moge wij tot die gezegende gelovigen toebehoren.

**Redactie & vertaling: Ismail Mercimek
Islamitische Stichting Nederland (ISN)**

¹ Al-A'raf, 7: 42.

² Muslim, al-Imāra, 116.

³ Al-Sajdah, 32: 15-19.

⁴ Āl 'Imrān, 3: 134-136.

⁵ Al-Tirmidhī, Al-Jumu'ah, 80.

⁶ Al-Tirmidhī, Šifat al-Qiyāmah, 18.

⁷ Muslim, Īmān, 10; Ahmad ibn Ḥanbal, III, 143.