

Tarih: 02-12-2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ.

ENGELLERİ SEVGİYLE AŞALIM

Aziz ve Muhterem Mü'minler!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: **"Şüphesiz biz insanı en güzel biçimde yarattık."**¹ Okuduğum hadisi şerifte ise Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyuruyor: **"Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. Ama o sizin kalplerinize ve işlerinize bakar."**²

Kıymetli Müslümanlar!

Kâinatta var olan her şey hizmetine sunduğu insan, eşref-i mahukattır. Yaratılanların en şerefli, en mükemmeldir. Rabbimiz insanı en güzel biçimde yaratmış, onu nice güzel vasıf ve özel niteliklerle donatmıştır. Allah'ın yeryüzündeki halifesi olan insan iman, ibadet, salih amel ve güzel ahlak ile değer kazanır. İnsanın Allah katındaki değeri; ten renginde, cinsiyetinde, malında, makamında, engelli veya engelsiz oluşunda değildir. Allah katında en değerli insan, O'na iman eden, kulluk görevini hakkıyla yerine getirendir.

Aziz Mü'minler!

Allah insanların fiziki yapılarına, cinsiyetlerine, ırklarına, sağlam ve engelli olmalarına bakmamaktadır. İnsan hayatı ile imtihan halindedir. Kimi zaman nimetlerle kimi zaman da bir takım musibetlerle imtihan olur. İnsanın başına gelen her sıkıntının

müsebbibi bizzat kendisi olmayabilir. Dolayısıyla engelsiz olmak bir üstünlük sebebi değilse, engelli olmak da asla bir kusur veya eksiklik değildir. Sabır ve metanetle karşılaşılan engelliliğin cennet vesilesi olduğu müjdesini veren sevgili peygamberimiz kudsi-i bir hadiste Allah Teâla'nın şöyle buyurduğunu bizlere haber vermiştir: **"Ben kimin iki sevdiğini (gözlerini) almışsam ve o da sevabını umarak sabretmişse, ona cennet dışında bir mükâfaat vermeye razı olmam."**³ Allah Resûlü (s.a.s) de, engellilere ayrı bir ilgi ve alaka göstermiş, onlara öğretmenlik, müezzinlik, vekillik gibi çok önemli görevler vermiştir. Mekke'de İslâmiyet'i ilk kabul edenlerden biri olan Abdullah bin Ümmü Mektûm gözleri görmeyen bir sahabidir. Abdullah bin Ümmü Mektûm Mekke'de Hz. Peygamberin müezzinliğini yapmış, Medine'de ise çeşitli vesilelerle şehir dışına çıkan Hz. Peygambere vekâlet ederek önemli görevlerde bulunmuştur. Peygamberimizin meydana getirmiş olduğu İslam medeniyetine baktığımızda sözü, tecrübe ve bilgi birikimiyle topluma hizmette bulunmuş nice engelli kardeşimiz olduğunu görmekteyiz.

Muhterem Müminler!

Bugün bizlere düşen görev ve sorumluluk engelli kardeşlerimizi doğru anlamak ve onlara yardım elimizi uzatmaktır. Sorunlarına ortak olmak, yaşamlarını kolaylaştırmaktır. Engelli kardeşlerimizi incitecek sözlerden ve hayatlarını zorlaştıracak davranışlardan kaçınmaktır. Zira her birey bir engelli adayı olduğunun bilincinde olmalıdır. Dolayısıyla hayatı kolaylaştırdığımız ölçüde olgun mümin olabileceğimizi unutmamalıyız. Hutbemi sevgili peygamberimiz'in (s.a.s) şu nasihatıyla bitiriyorum: **"Mümin kardeşine tebessüm etmen sadakadır. İyiliği emredip kötülükten sakındırman sadakadır. Yolunu kaybeden kimseye yol göstermen sadakadır. Yoldan taş, diken, kemik gibi şeyleri kaldırıp atman senin için sadakadır. Görme engelli bir insana yol göstermen sadakadır."**⁴

Hollanda Diyanet Vakfı

¹ Tîn, 95/4.

² Müslim, Birr, 33; İbn Mâce, Zühd, 9.

³ Tirmizi, Zühd, 58.

⁴ Tirmizi Birr, 36.