

**Datum: 18-11-2022**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَدَىٰ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ  
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

## JE TONG IN TOOM HOUDEN

**Beste moslams!** Dankzij de tong kan een persoon Allah gedenken, de *Qurʾān* lezen, gebeden en smeekbeden verrichten en met mensen communiceren. De tong zelf is klein, maar haar aanbidding of opstandigheid is groot. Want ongeloof en geloof worden alleen geopenbaard door het getuigenis van de tong. Iets goeds of slechts uitdrukken doe je met de tong. Woorden van liefde en haat worden gezegd met de tong. De makkelijkste manier om de harten van mensen te winnen of te breken is met onze tong. Om deze reden heeft Allah ons gevraagd om onze tong in toom te houden, en wil Hij dat wij afstand nemen van slechte woorden. Laten we onze taal gebruiken voor het verbieden van het kwade en het gebieden van het goede. Laten we niet vergeten dat een van de belangrijkste taken van onze taal is om de waarheden van het geloof en de *Qurʾān* aan mensen bekend te maken, om hen uit te nodigen naar de waarheid en de werkelijkheid, en het goede en mooie te zeggen. Daarom zegt onze Profeet ﷺ in een *ḥadīth* het volgende: **“Iedereen die in Allah en de Laatste Dag gelooft, moet goed spreken of zwijgen.”**<sup>1</sup>

**Redactie & vertaling: Ismail Mercimek  
Islamitische Stichting Nederland (ISN)**

<sup>1</sup> Al-Tirmidhī, Al-Qiyāma, 51.