

Tarih: 04-11-2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خِصْلَةٌ

مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خِصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدْعَاهَا: إِذَا أُوْمِنَ

خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ.

MÜNAFIKLARIN ÖZELLİKLERİ

Aziz ve Muhterem Mü'minler!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “**Şüphesiz ki münafıklar cehennemden alt katındadırlar; artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın.**”¹ Okuduğum hadisi şerifte ise Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyuruyor: “**Şu dört özellik kimde bulunursa o, tam bir münafık olur. Kimde bu niteliklerden biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik vardır: Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde cayar. Husumet sırasında haktan sapar.**”²

Kıymetli Müslümanlar!

Sözlükte “olduğundan başka türlü görünmek” anlamındaki nifâk masdarından türemiş bir sıfat olan münâfık kelimesi “küfrünü gizleyerek kendini mümin gösteren veya imanla küfür arasında bocalayan kimse” demektir. Samimiyeti zedeleyen ve toplumda güven duygusunu sarsan bir husus olarak münafıklık, büyük günahlardandır. Yüce Rabbimiz ve Peygamberimiz tarafından son derece tehlikeli görülmüş, hem imanî hem de ahlâkî bir problem olması nedeniyle birçok âyet ve hadiste kınanmıştır.

Kur'an'ın ortaya koyduğu münafık portresi şudur: Onlar inanmadıkları hâlde inandıklarını söyleyerek

Allah'ı ve inananları aldatmaya çalışan, ikiyüzlü davranan, kalplerinde hastalık bulunan, azgınlıkları içinde bocalayıp duran,³ nefislerinin arzularına uyan,⁴ yalnızca menfaatleri söz konusu olduğunda Hz. Peygamber'in ve inananların yanında yer alan,⁵ Kötülüğü emredip iyiliği yasaklayan ve cimrilik eden kimselerdir. Onlar Allah'ı, Allah da onları unutmıştır.⁶

Aziz Mü'minler!

Hz. Peygamber (s.a.v.), müminleri münafıklık alâmeti sayılan ve nifakla itham edilmelerine sebep olabilecek her türlü davranıştan sakındırmıştır. Çünkü Müslüman, özü sözü bir, Peygamberimizin tarifıyla, “**elinden ve dilinden insanların zarar görmediği kimsedir.**”⁷ İhanet, yalan, sözünde durmama, ikiyüzlülük ve riya gibi ahlâkî olmayan ve toplumda güveni sarsan tavırların hepsi ise münafıkça davranışlardır. İman bakımından samimi olmayan münafıklara hasredilen bu özelliklerin zaman zaman Müslümanlarda da görülmesi, imanın dışa yansımada noktasında problem oluşturmaktadır. Hâlbuki Müslüman'a yakışan, inandığı değerlere uygun hareket etmektir.

Muhterem Müminler!

Kesin bir dille sakındırılmasına rağmen münafıklık, bugün de devam eden bir olgudur. Toplumda, mümin olduğunu söylediği hâlde münafıkça davranışlar sergileyen, çeşitli çıkarlar için gerçek niyetlerini gizleyerek insanları aldatan kimseler bulunmaktadır. İnançtaki samimiyetsizliğin davranışlara yansımaları sonucu gayri ahlâkî davranışlar yaygınlaşmakta ve git gide yadırganmaz hâle gelmektedir. Hâlbuki “**Din, samimiyettir.**”⁸ İncancında samimi kimseye yakışan ise kalbindeki sağlam imanı hem Allah ile hem de insanlarla olan ilişkilerine dürüst bir biçimde yansıtmaktır. Yani Rabbimizin, Elçisi'nin gıyabında bütün kullarına yüklediği ağır ama mükâfatı bir o kadar büyük, “**Emrolduğun gibi dosdoğru ol!**”⁹ sorumluluğunu yerine getirmektir.

Hollanda Diyanet Vakfı

¹ Nisâ, 4/145.

² Buhârî, İmân, 24; Müslim, İmân, 106.

³ Bakara, 2/8-20.

⁴ Muhammed, 47/16.

⁵ Tevbe, 9/42.

⁶ Tevbe, 9/67.

⁷ Nesâî, İmân, 8

⁸ Müslim, İmân, 95.

⁹ Hûd, 11/112.