

Datum: 16-09-2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ
نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ
أَوْ يُمَجِّسَانِهِ.

ALLAH'S GEVOLMAGHTIGDE: DE MENS

Allah ﷻ zegt het volgende in de Qur'an: "En toen jouw Heer tot de engelen zei: 'Voorwaar, Ik stel op de aarde een gevolmachtigde aan,' zeiden zij: 'Gaat U iemand aanstellen die daar verderf zal zaaien en bloed zal vergieten, terwijl wij [U] verheerlijken met Uw lofprijzing en wij U heiligen?' Hij [Allah] zei: 'Voorwaar, Ik weet wat jullie niet weten.'"¹ Volgens een *hadith* zei de Profeet ﷺ het volgende: "Ieder kind wordt geboren met een natuurlijke aanleg. Zijn ouders maken hem dan joods, christelijk of tot een zoroastriër."²

Beste broeders en zusters!

Allah ﷻ heeft de mens superieur geacht boven alle andere schepselen, hem uitgerust met de goddelijke bewaargeving (*amāna*) en verheven tot een hoogstaande positie waarvan zelfs de engelen zullen opkijken. De mens is geschapen om het bestaan en de éénheid van Allah ﷻ te kennen, om aanbidding (*ibāda*) te verrichten en om de aarde op te bouwen. Zo is de mens als het ware een gevolmachtigde op de aarde en heeft hij grote verantwoordelijkheden en plichten tegenover zowel Allah ﷻ als tegenover het hele universum. Om deze reden worden degenen die hun *imān*-plicht, hun *ibāda*-plicht en hun *akhlāq*-plicht vervullen en hun leven invullen conform de doelen van hun schepping, maar tegelijkertijd hun heilige plicht verwaarlozen de eer ontnomen om een gevolmachtigde van Allah ﷻ te mogen zijn.

Beste moslims!

Allah ﷻ heeft de mens zo geschapen, dat hij in staat is om zowel tot het goede, als tot het kwade te neigen. De profeten zullen dan ook proberen de goede neiging in de mens in werking te brengen, terwijl de satanachtigen zullen proberen dat men zich afkeert van die goede neiging. De Profeet ﷺ zei immers het volgende hierover: "Inderdaad! Voorwaar, mijn Heer heeft mij geboden om jullie te leren waarover jullie nog onwetend zijn, van wat Hij mij vandaag heeft geleerd. [Hij, de Verhevene, zei het volgende]: 'Ieder bezit dat Ik aan een dienaar schonk, is *halāl* [voor hem]. En voorwaar, Ik heb Mijn dienaren geschapen als rechtzinnigen (*ḥunafā'*) [die een inherente aanleg hebben tot het geloven in en het aanbidden van één god: Allah]; hen allemaal."³

Beste gelovigen!

Een gelovige (*mu'min*) dient er altijd naar te streven om – door zich te houden aan zijn verbond met Allah ﷻ – zijn plicht van dienaarschap naar behoren te vervullen. Dit doel geeft zin aan het bestaan van mens op aarde, versterkt de relatie met zijn Heer ﷻ en geeft discipline aan zijn leven. Het leven met inspanning om goed te zijn voor de mensen en voor de schepping door de tevredenheid van Allah ﷻ prioriteit te geven, zal zich uitbetalen in kalmte in ons hart, zegeningen in ons leven en gelukzaligheid in onze gezinnen. We mogen niet vergeten dat als wij onze plichten tegenover Allah ﷻ vervullen, wij in die mate bijdragen aan de vorming van de aarde en aan het herstel van de waarden die beschadigd zijn. Ik beëindig mijn preek met *du'ā'* van de Profeet ﷺ: "O Allah! Leid mij naar de beste daden en de beste *akhlāq*! Niemand leidt naar de beste daarvan behalve U. En bescherm mij tegen slechte daden en slechte *akhlāq*! Niemand kan mij tegen de slechtheid daarvan beschermen behalve U."⁴ *Āmīn*.

Redactie & vertaling: drs. Ahmed Bulut
Islamitische Stichting Nederland (ISN)

¹ Al-Baqara, 2: 30.

² Al-Bukhārī, Al-Janā'iz, 92.

³ Al-Muslim, Al-Janna, 63.

⁴ Al-Nasā'ī, Al-Iftitāh, 16.