

Datum: 09-09-2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الرَّكِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ
إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مَنْ
صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَالدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

MOSKEE-ONDERWIJS EN DE VOORTREFFELIJKHEID VAN HET LEREN VAN DE QUR'ĀN

Allah ﷻ zegt het volgende in de Qur'ān: “**Alif Lām Rā**”. [Dit is] een Boek dat Wij aan jou hebben neergezonden, zodat jij de mensen uit de duisternissen haalt, richting het licht, met de toestemming van hun Heer, naar het pad van de Almachtige, de Geprezene.”¹ Volgens een *ḥadīth* zei de Profeet ﷺ het volgende: “**Wanneer de mens doodgaat, komen zijn werken tot een einde, behalve drie: doorlopende liefdadigheid, kennis waarmee voordeel wordt gedaan en een oprecht kind dat voor hem [de overleden vader] smeekt.**”²

Beste broeders en zusters!

Allah ﷻ heeft via onze Profeet ﷺ, die als een genade naar de werelden is gezonden, de mensen gezegend met een geweldig Boek. Dit Boek leert ons het doel van ons bestaan en de wijsheid (*ḥikma*) achter onze schepping. Dit Boek informeert ons dat het leven betekenis krijgt met geloof (*al-īmān*), en dat mensen verheven zullen worden door middel van aanbidding (*al-ibāda*). De gelovigen (*al-mu'minūn*) griffen dit Boek al veertienhonderd jaar in hun hoofd en hart. Ze zijn innig gehecht aan dit Boek, met een stevige *īmān*, en diepgaande liefde. Dit Boek is de Qur'ān: onze gids voor leiding en ons recept voor redding.

Beste moslims!

De Heilige Qur'ān is het grootste geschenk dat Allah ﷻ de *mu'minūn* heeft geschonken en de grootste bewaargeving (*amāna*) die onze Profeet ﷺ ons heeft nagelaten. Daarom dienen wij – als *mu'minūn* – onze geest en ons hart te verlichten met het licht van de Qur'ān. Wij dienen ons heden

en onze toekomst onder leiding van de Qur'ān in te richten en ons in te spannen om de genadevolle boodschappen ervan, en wat *ḥalāl* en *ḥarām* is, aan onze kinderen te onderwijzen. Immers, onze kinderen behoren tot de grootste bewaargevingen van Allah ﷻ aan ons. Het opvoeden van kinderen tot personen die hun Heer kennen, die zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden en die nuttig zijn voor de mensheid, is de belangrijkste opgave van iedere ouder jegens de kinderen. De Profeet ﷺ zei eens: “**Er is geen beter geschenk dat een vader aan zijn kind heeft gegeven dan goede manieren.**”³ De grootste erfenis die we kunnen achterlaten voor onze kinderen, is het bijbrengen van *īmān*, de Islām en een goede *akhlāq*.

Beste gelovigen!

Het nieuwe onderwijsseizoen is van start gegaan, en dit zal bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe generaties, waarbij onze kinderen de Qur'ān ontmoeten en kennismaken met het voorbeeldige leven van de Profeet ﷺ. Ook dit jaar zullen onze moskeeën dienen als een educatief centrum. Onze kinderen zullen hun Heer beter leren kennen, de *īmān* en de Islām zullen in hun schone harten komen en ze zullen de Qur'ān en de Profeet ﷺ beter leren kennen. Ze zullen de goddelijke geboden leren uit authentieke bronnen, zoals de Qur'ān eist en de Profeet ﷺ heeft toegepast in zijn leven. Ze zullen leren over aanbidding (*ibāda*), die hen zal beschermen tegen het kwaad.

Beste gemeenschap!

Laten we de Qur'ān-lessen van onze moskeeën als een kans zien en onze kinderen daaraan deel laten nemen. En laten wijzelf inspanning leveren om de Qur'ān te lezen, te begrijpen, lering eruit te trekken om een voorbeeld te zijn voor onze kinderen. En laten we ons inspannen om nieuwe generaties zo op te voeden dat ze de Qur'ān volgen en in de voetsporen van de Profeet ﷺ treden, om zo een richting voor hen uit te stippelen. Ik beëindig mijn *khuṭba* met de volgende *ḥadīth*: “**De beste onder jullie is degene die de Qur'ān leert en deze onderwijst.**”⁴ Lees de Qur'ān! Want voorwaar, hij komt als een voorspreker op de Dag der Opstanding bij zijn vriend [dat wil zeggen: bij zijn lezer].”⁵ Voorwaar, Allah verheft – met dit Boek [de Qur'ān] – sommige populaties en verlaagt anderen.”⁶

**Redactie & vertaling: drs. Ahmed Bulut
Islamitische Stichting Nederland (ISN)**

¹ Ibrāhīm, 14: 1.

² Al-Muslim, Al-Waṣīyya, 14.

³ Al-Tirmidhī, Al-Birr, 33.

⁴ Al-Tirmidhī, Faḍā'il al-Qur'ān, 15.

⁵ Al-Muslim, Ṣalāt al-musāfirīn wa-qaṣrūhā, 252.

⁶ Al-Muslim, Ṣalāt al-musāfirīn wa-qaṣrūhā, 269.