

Datum: 09-09-2022 (vereenvoudigde samenvatting)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الرَّ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ
إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَرَبِيِّ الْحَمِيدِ.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مَنْ
صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ.

MOSKEE-ONDERWIJS EN DE VOORTREFFELIJKHEID VAN HET LEREN VAN DE QUR'ĀN

Beste broeders en zusters, Allah ﷻ heeft via onze Profet ﷺ de mensen gezegend met de Qur'ān. Dit Boek leert ons het doel van ons bestaan en de wijsheid (*ḥikma*) achter onze schepping. Als moslims zijn wij erg gehecht aan dit Boek, met een stevige *īmān*, en veel liefde. Wij dienen ons in te spannen om de mooie boodschappen van de Qur'ān, en wat *ḥalāl* en *ḥarām* is, aan onze kinderen te onderwijzen. Want onze kinderen zijn een *amāna* van Allah ﷻ aan ons. De grootste erfenis die we kunnen achterlaten voor onze kinderen, is *īmān*, de Islām en een goede *akhlāq*. Beste moslims, het nieuwe onderwijsseizoen is van start gegaan. Onze moskee zal dienen als een educatief centrum. Onze kinderen zullen Allah ﷻ, de Qur'ān en de Profet ﷺ beter leren kennen. Laten we onze kinderen deelnemen aan de Qur'ān-lessen van onze moskeeën. En laten wij onszelf ook bezighouden met de Qur'ān, om zo het goede voorbeeld te geven aan onze kinderen. Volgens een *ḥadīth* zei de Profet ﷺ: **“De beste onder jullie is degene die de Qur'ān leert en deze onderwijst.”**¹ Ik wens iedereen die onderwijs volgt veel succes; moge Allah ﷻ het jullie gemakkelijk maken, *āmīn*.

**Redactie & vertaling: drs. Ahmed Bulut
Islamitische Stichting Nederland (ISN)**

¹ Al-Tirmidhī, Faḍā'il al-Qur'ān, 15.