

Tarih: 02-09-2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ
عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
الدعاء هو العبادة

DUA VE ÖNEMİ

Muhterem Mü'minler!

Okuduğum ayeti kerime de yüce Rabbimiz şöyle buyurur: “**Rabbiniz şöyle buyurdu: Bana dua edin, kabul edeyim. Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir.**”¹ Sözlükte çağırmak, yakarmak, istemek anlamına gelen dua, dini bir terim olarak insanın istek, arzu, hâl ve durumunu Allah’a arz etmesi ve O’na niyazda bulunmasıdır. Bu özelliğiyle dua, Allah ile kul arasında özel bir bağ, aynı zamanda tam bir diyalog anlamı taşır. Bu özel bağ, Cenâb-ı Hakk’ın kullarından istediği bir ibadettir. Nitekim Allah Resulü (s.a.s) de “**dua ibadetin kendisidir**”² buyurmuştur.

Aziz Mü'minler!

Dua, şu fâni dünyada zorluklar karşısında direncimizi artıran bizleri huzura erdiren, ümitlerimizi ve istikbale dair ideallerimizi diri tutan büyük bir nimettir. Dua, kulluk bilincimizin ifadesi, Allah’ın yüceliği karşısında acizliğimizin itirafıdır. Dualarımızla kulluğumuzu Allah’a arz ederiz. Biliriz ki; bütün ibadetlere ruh ve anlam katan duadır. İbadet, yani kul olma bilinci, duayla tamamlanır. Bu yüzdendir ki; Peygamberimiz (s.a.s), “**Dua, ibadetin özüdür.**”³ buyurmuştur.

Dua ederken hem dünyanın hem de ahiretin en güzel şeylerini Allah’tan isteyelim. Nitekim Cenab-ı Allah, “**İnsanlardan öyleleri de vardır ki, “Ey rabbimiz! Bize bu dünyada da iyilik ver, öteki dünyada da iyilik ver; bizi cehennem azabından kuru” derler.**”⁴ buyurarak neleri isteyeceğimizi bildirmiştir. Karşılaşacağımız bütün sıkıntılarımızın

çaresini Rabbimizden dileyelim. Her türlü bela ve musibetten kurtuluş için dua edelim. Dua ederken kendimiz, ailemiz, eşimiz, dostumuz ve bütün ümmet-i Muhammed için de aynı güzellikleri talep edelim. Çünkü dua, kardeşlerimizle buluşmaktır. Kardeşlik bilincimizi, ümmet sevgimizi pekiştirmektedir. Gıyabında yaptığımız duanın kabul olacağı bilinciyle dünyanın dört bir yanında bulunan kardeşlerimiz için de dua etmeliyiz. Zira Peygamberimiz (s.a.s), umreye gitmek için izin isteyen Hz. Ömer’e: “**Kardeşim! Duana bizi de ortak et, bizi unutma.**”⁵ diye tavsiyede bulunmuştur.

Değerli Mü'minler!

Dua, sadece dil ile ifade edilen kalıp cümlelerden ibaret değildir. Bütün kalbimizle aklımızla tefekkür ederek samimiyetle dua etmeliyiz. Nitekim Peygamberimiz (s.a.s), şöyle buyurmuştur: “**Allah'a, kabul edileceğine gerçekten inanarak dua ediniz. Biliniz ki Allah, ciddiyetten uzak ve umursamaz bir kalp ile yapılan duaları kabul etmez.**”⁶ Hz. Peygamber (s.a.s) dualarında sadece maddi ihtiyaçlarla yetinmemiştir. Bilakis O, dualarında ahlakı, erdemi ve insanı yücelten faziletleri istemek vardır. O'nun duaları, toplumda sevgi, saygı, muhabbet, merhamet, adalet ve huzurun teminine yöneliktir. O'nun duaları alçaklıktan, zillet içerisinde ve başkasına muhtaç olarak yaşamaktan; ahlaksızlıktan korunma isteği vardır.

Hutbeme Hz. Peygamber’in (s.a.s) şu duasıyla son veriyorum; “**Allahım bozgunculuktan nifaktan, kötü ahlaktan, fayda vermeyen ilimden ürpermeyen kalpten doymak bilmeyen nefisten ve kabul edilmeyen duadan sana sığınmıyorum. Senden hidayet takva iffet ve gönül zenginliği istiyorum.**”⁷ Amin.

Hollanda Diyanet Vakfı

¹ Mü'min, 40/60.

² Tirmizî, De'avât, 1.

³ Tirmizî, De'avât, 1.

⁴ Bakara, 2/201.

⁵ İbn Mâce, Menâsik, 5.

⁶ Tirmizî, De'avât 65.

⁷ Müslim, Dua 71; Ebu Dâvud, İstiâze 365.