

**Datum: 26-08-2022 (vereenvoudigde samenvatting)**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي  
لَشَدِيدٌ.

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

مَنْ أَبْلَى بَلَاءً فَذَكَرَهُ فَقَدْ شَكَرَهُ، وَإِنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ.

## DANKBAARHEID VOOR DE GUNSTEN

Beste broeders en zusters, Allah ﷻ zegt het volgende in de Qur'ān: “En [gedenk] toen jullie Heer bekend maakte: ‘Zeker, als jullie dankbaar zijn, zal ik [Mijn gunst] voor jullie zeker vermeerderen. En als jullie ondankbaar zijn: voorwaar, Mijn bestraffing is zeker hevig.’”<sup>1</sup> Volgens een *ḥadīth* zei de Profeet ﷺ: “Wie een gunst krijgt en deze noemt, heeft zich waarlijk dankbaar getoond daarvoor. Maar als hij die [dankbaarheid] verbergt, heeft hij zich waarlijk ondankbaar getoond daarvoor.”<sup>2</sup> Beste moslims, *al-shukr*, of dankbaarheid, betekent bewustzijn van een goedheid, het prijzen van iemand die een goedheid heeft getoond en hem erkentelijk zijn. De mens is het meest eervolle schepsel, en het doel van zijn bestaan is om Allah ﷻ te dienen. De beste manier om dat tot uitdrukking te brengen, is door dankbaar te zijn voor Zijn gunsten. Iemand die dankbaar is, kent de waarde van de gunsten. Iemand die dankbaar is, is niet doof of blind voor het goede dat aan hem is gegeven. Dankbaarheid is bewustzijn van dienaarschap. Volgens de Qur'ān is dankbaarheid zelfs een vereiste van dienaarschap.<sup>3</sup> Eén van Allah's schone namen is “Al-Shakūr”. Dat betekent dat Allah ﷻ dankbaarheid voor Hem aanvaardt, en dat Hij wil dat de mensen Hem dankbaar zijn.<sup>4</sup> Bovendien vermeldt de Qur'ān dat dankbaarheid wordt beloond.<sup>5</sup> Beste gelovigen, dankbaar zijn kan met de tong, met het hart en met het lichaam: met je tong door Allah ﷻ te gedenken, met je hart door verkeerde emoties zoals haat te vermijden en met het lichaam door te leven zoals Allah ﷻ van ons wil en Hem te aanbidden. Overal om ons heen zien we gunsten. Deze gunsten zijn afkomstig van Allah ﷻ. We kunnen deze gunsten niet ontkennen. Laten we Hem dus dankbaar zijn om ons leven te laten zegenen en om nog meer gunsten te verkrijgen.

**Redactie & vertaling: drs. Ahmed Bulut  
Islamitische Stichting Nederland (ISN)**

<sup>1</sup> Ibrāhīm, 14: 7.

<sup>2</sup> Abū Dāwūd, Al-Adab, 12.

<sup>3</sup> Al-Baqara, 2: 172.

<sup>4</sup> Al-Baqara, 2: 152.

<sup>5</sup> Al-Naml, 27: 40.