

Datum: 19-08-2022 (vereenvoudigde samenvatting)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ
وَأَبْقَى أَفْلا تَعْقِلُونَ.
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ فَإِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى
تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ خُذُوا
مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حَرَّمَ.

DE SCHADELIJKHEDEN VAN VERWERELDLIJKING

Beste broeders en zusters, Allah ﷻ zegt het volgende in de Qur'ān: **“En welke dingen jullie ook gegeven werden: zij zijn de genietingen van het wereldse leven en zijn versiering. Maar wat van de zijde van Allah komt is beter en blijvender. Denken jullie dan niet na?”**¹ En volgens een *ḥadīth* zei de Profeet ﷺ: **“O mensen! Vrees Allah en wees matig in het zoeken [naar wereldse verlangens]. Want voorwaar, geen ziel zal sterven totdat zij haar *rizq* volledig heeft ontvangen, zelf als die langzaam komt. Dus vrees Allah en wees matig in het zoeken [naar wereldse verlangens]. Neem wat toegestaan is en laat achterwege wat verboden is.”**² Beste moslims, ons leven op aarde bepaalt en vormt ons leven in het Hiernamaals; ons leven daar is eeuwig. Daarom is het belangrijk dat we ons leven op aarde op een goede manier invullen. Allah ﷻ laat ons weten dat het leven op aarde tijdelijk is, en een plaats van beproeving. Hij herinnert ons eraan dat we voorzichtig moeten zijn met onze wensen en verlangens. Beste gelovigen, toen de Profeet ﷺ van Allah ﷻ moest kiezen tussen de gunsten van de wereld, en wat bij Allah ﷻ is, koos hij voor datgene wat bij Allah ﷻ is. Wat van de *mu'min* wordt verwacht, is dat hij in waardigheid leeft en zich in dienst stelt van Allah ﷻ, en tegelijkertijd zijn leven op aarde opbouwt. Een *mu'min* houdt zijn inspanningen voor het wereldse leven en zijn inspanningen voor het Hiernamaals in evenwicht. Laten we ongelof en zonden vermijden, en ons richten tot het goede. Laten we in vrede met elkaar leven en geduldig zijn bij problemen. Laten we ons leven voortzetten volgens de principes van de Qur'ān.

**Redactie & vertaling: drs. Ahmed Bulut
Islamitische Stichting Nederland (ISN)**

¹ Al-Qaṣaṣ, 28: 60.

² Ibn Mājah, Al-Tijāra, 2.