

Datum: 05-08-2022 (vereenvoudigde samenvatting)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ
بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصِيكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

لَا تَبَاغُضُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا.

DE MAAND AL-MUHARRAM EN DE DAG VAN 'ĀSHŪRĀ'

Beste broeders en zusters, Allah ﷻ zegt het volgende in de Qur'ān: **“En dat dit Mijn rechte pad is. Volg het dus en volg geen [andere] paden, want die zullen jullie doen afsplitsen van Zijn pad. Dat is wat Hij jullie heeft opgedragen, hopelijk zullen jullie godvrezend zijn.”**¹

Volgens een *ḥadīth* zei de Profeet ﷺ: **“Kweek geen onderlinge haat, wees niet afgunstig op elkaar en keer elkaar de rug niet toe. En wees, o dienaren van Allah, broeders.”**² Beste moslims, we bevinden ons in de heilige maand Muḥarram, die veel voortreffelijkheden en genade bevat. Aanstaaende maandag is het de Dag van 'Āshūrā'. Toen de Profeet ﷺ zijn *hijra* naar Medina had voltooid, zag hij dat de joden vastten op de Dag van 'Āshūrā'. Hij vroeg naar de reden daarvan, en zij antwoordden dat dat een grote dag is waarop Allah ﷻ de profeet Mūsā en diens volk redde en de fir'awn en diens volk liet verdrinken; uit dankbaarheid zou Mūsā op die dag hebben gevestigd. Hierop zei de Profeet ﷺ: **“Maar wij hebben [...] een nauwere band met Mūsā dan jullie.”** Sindsdien vastte de Profeet ﷺ op die dag en droeg anderen op ook te vasten.³ Beste gelovigen, de Dag van 'Āshūrā' betekent ook dat we stilstaan bij de martelaarsdood van Ḥusayn (r.a.), de zoon van 'Alī (r.a.) en Fāṭima (r.anhā), en tevens de geliefde kleinzoon van onze Profeet ﷺ. Ḥusayn (r.a.) en meer dan zeventig moslims die met hem samen waren werden in het jaar 61 H. (680 na Chr.) bij Karbalā' gemarteld. Dit is een pijnlijke gebeurtenis voor iedereen die in Allah ﷻ en Zijn Boodschapper ﷺ gelooft en de liefde voor de *ahl al-bayt* diep in zijn binnenste heeft gegraveerd. Wij herdenken met pijn en dankbaarheid het martelaarschap van Ḥusayn (r.a.) en van al onze andere martelaren die omwille van de heiligdommen zijn gemarteld.

Redactie & vertaling: drs. Ahmed Bulut
Islamitische Stichting Nederland (ISN)

¹ Al-An'ām, 6: 153.

² Al-Bukhārī, Al-Adab, 57.

³ Al-Muslim, Al-Ṣiyām, 128.