

Datum: 17-06-2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ  
أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ  
حَمِيمٌ.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
لَا تَكُونُوا إِمَّعَةً، تَقُولُونَ: إِنَّ أَحْسَنَ النَّاسِ أَحْسَنًا،  
وَإِنْ ظَلَمُوا ظَلَمْنَا، وَلَكِنْ وَطِنُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ  
أَحْسَنَ النَّاسِ أَنْ تُحْسِنُوا، وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَا تَظْلِمُوا.

## HET KWAAD WORDT HERSTELD MET GOEDHEID

Allah ﷻ zegt het volgende in de Qur'an: "En niet aan elkaar gelijk zijn het goede en het slechte. Beantwoord [het slechte] met dat wat beter is. Dan zal degene met wie je in vijandschap was als een intieme vriend worden."<sup>1</sup> Volgens een *hadith* zei de Profeet ﷺ het volgende: "Wees niet zoals de slappingen die zeggen: 'Wanneer de mensen goed doen, doen wij ook goed; en wanneer zij onrechtvaardig zijn, zijn wij ook onrechtvaardig.' Stel julliezelf juist tevreden: wanneer de mensen goed doen, wees dan zelf ook goed en wanneer zij verkeerd doen, wees dan niet onrechtvaardig [richting hen]."<sup>2</sup>

### Beste broeders en zusters!

In de islamitische beschaving is goedheid het hoofddoel van het bestaan. De mens is op aarde om het goede, het mooie, het juiste en het nuttige te doen. Goedheid is de eigenschap die het geloof (*al-īmān*) en alle vormen van aanbidding (*al-ibāda*) ons willen bijbrengen. Goedheid is het geheel van de waarden die de mens tot mens maken. De belangrijkste eigenschappen die de Islām in eenieder van ons wil zien zijn: een goede dienaar, een goede zoon of dochter, een goede ouder, een goede echtgenoot of echtgenote, een goede buur, een goede vriend zijn; kortom, een goed mens zijn.

### Beste moslims!

Ieder woord, iedere houding en ieder gedrag dat tot het welbehagen van Allah ﷻ leidt, is goedheid. Goedheid is het steunen van een vriend, het helpen van een arme en het leefbaar maken van de aarde. Goedheid is het met mededogen behandelen van de wezen en het gelukkig maken van de onderdrukten. Goedheid is het wegnemen van obstakels voor onze broeders en zusters die een beperking hebben. Goedheid is het bieden van de helpende hand voor de gestrande reiziger. Goedheid is ook het vergezellen van iemand die alleen en eenzaam is. Goedheid is het bieden van oplossingen voor iemand die daar behoefte aan heeft. Goedheid is het glimlachen naar een broeder of zuster. Laten we nooit vergeten dat hoe meer we ons bekommeren om onze broeders en zusters over de hele wereld, om de onderdrukten, om de wezen en om de geïsoleerde mensen, hoe ruimer ons hart, hoe ruimer onze graf en hoe hoger onze rang in het Hiernamaals zal zijn.

### Beste aanwezigen!

Het is spijtig om te melden dat het kwaad ons en de mensheid steeds meer omsingelt. Het begrip van goedheid wordt met de dag aangetast. Terwijl een deel van de wereld worstelt met honger, ellende en angst en moeite heeft om in de basisbehoeften te voorzien, jaagt een ander deel van de wereld onverantwoord en buitensporig haar verlangens na. De mensheid verliest haar rechtsbewustzijn, geweten en genade omwille van hebzucht en plezier.

### Beste gemeenschap!

Vandaag de dag probeert de mensheid kwaad met kwaad, en geweld met geweld te bestrijden. Er wordt te snel vergeten dat het beantwoorden van kwaad met kwaad, alleen maar nog meer kwaad teweeg zal brengen. En dat terwijl kwaad echt alleen maar met goedheid bestreden kan worden. Kortom, laten we de handen ineenslaan om goedheid te laten zegevieren in ons hart, in onze huizen, in onze buurten, in onze woonplaatsen en in de hele wereld.

**Redactie & vertaling: drs. Ahmed Bulut**  
**Islamtische Stichting Nederland (ISN)**

<sup>1</sup> Fuṣṣilat, 41: 34.

<sup>2</sup> Al-Tirmidhī, Al-Birr, 63.