



Cuma Hutbesi

Tarih: 10-06-2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ
إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ
كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٌ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا
كَرِيمًا
وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ
ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
رضى الرب في رضى الوالد، وسخط الرب في
سخط الوالد

ANNE BABAYA İTAAT

Aziz müminler!

Okuduğum ayeti kerimelerde şöyle buyrulmaktadır: **“Rabbim yalnız kendisine kulluk etmenizi ve ana-babaya iyilik yapmanızı kesin olarak emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlılık çağına erişirlerse sakın onlara “Öf!” bile deme, onları azarlama, onlara gönül alıcı tatlı ve güzel söz söyle!. En içten tevâzu ve merhamet duygularıyla onlara kol kanat ger ve haklarında: “Rabbim! Nasıl onlar beni küçüklüğümde şefkat ve sevgiyle terbiye edip yetiştirdilerse, sen de onlara öyle merhamet eyle” diye dua et!**”¹

Okuduğum hadis-i serifte peygamberimiz (s.a.v.): **“Allah’ın rızası, anne ve babanın rızasıdır. Allah’ın öfkesi de anne babanın öfkesindedir.”**² buyurmuşlardır.

Değerli Kardeşlerim!

Rızık veren, besleyen, büyüten ve terbiye eden anlamlarına gelen **“Rabb”** ve **“mürebbi”** aynı kökten gelen kelimeler olup, Rabb Allah için; mürebbi ise insanlar için kullanılır. İnsani fiiller olarak çocuğun ilk mürebbi anne ve babasıdır. Bu ilahi görev ve sorumluluğu üzerine almış olması sebebiyle, insanın anne ve babasına iyi

davranması, mutlak anlamda rızık veren ve insanı fitrat üzere yaratan Rabbine kulluk etmesinden sonraki en önemli görevidir. Her evladın kendisine her türlü iyilik ve fedakarlığı yapan anne ve babasına karşı güzel davranması hem insani hem de dini bir sorumluluktur. Bir gün Hz. Peygambere bir adam geldi ve: **“Sana hicret ve cihad şartı ile biat etmek istiyorum. Ecri Allah’tan dilerim”** dedi. Hz. Peygamber (a.s.): **“Annenle babandan sağ olan var mı?”** diye sordu. Adam: **“Evet! Hatta ikisi de!”** diye cevap verdi. Hz. Peygamber (a.s.): **“Allah’tan ecir diler misin?”** dedi. Adam: **“Evet”** cevabını verdi. Bunun üzerine Hz. Peygamber: **“O hâlde hemen annenle babanın yanına dön ve onlarla güzel sohbette bulun”**³ buyurdu. Ve yine başka bir hadislerinde Peygamberimiz (s.a.v.): Allah katında en iyi amel nedir? Sorusuna: **“Vaktinde kılınan namaz, anne-babaya iyilik ve Allah yolunda mücadele etmektir.”**⁴ şeklinde cevap vermiştir.

Kıymetli Müminler!

Görülüyor ki, bilhassa ileri yaşlarında anne ve babaya bakmak, onları huzurlu ve mutlu yaşatmak, böylece hayır dualarını almak dünya ve ahiret mutluluğumuzun en önemli vesilelerinden biridir. Mecbur kalmadıkça ve kendileri istemedikçe onları aile ortamından uzaklaştırarak huzur evlerine ve yaşlılar yurduna bırakmanın dinimizde de millî değerlerimizde de yeri yoktur. Anne ve babayı yaşlandıklarında yalnızlığa terketmek, onları en güçsüz oldukları bir anda yardımsız bırakmak, kişinin Allah’ın rızasından uzaklaşmasına sebep olmaktadır. Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.v.): **“Üç defa burnu yerde sürtünsün (zelil olsun) buyurunca; “kimin burnu yerde sürtünsün Ya Rasulullah?” diye soruldu. Hz. Peygamber (s.a.v) de: Anne ve babasından birisinin veya ikisinin ihtiyarlıklarına yetişip de sonra cennete giremeyen kimsenin.”**⁵ şeklinde cevap vermiştir. Rabbim bizleri iyilerden, anne babalarının dualarını alanlardan eylesin.

Hollanda Diyanet Vakfı

¹ İsra, 17/23-24.

² Tirmizî, Birr, 3.

³ Müslim, Birr, 6, IV, 197.

⁴ Buhârî, Mevâkîf 5, Cihâd 1, Edeb 1, Tevhîd 48.

⁵ Müslim birr, 9, 10.