

Datum: 10-06-2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبُلُغَنَّ
عِنْدَكَ الْأَكْبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا
تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
رَضِيَ الرَّبُّ فِي رَضَى الْوَالِدِ، وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ
الْوَالِدِ

GEHOORZAAMHEID EN GOED GEDRAG JEGENS OUDERS

Beste gelovigen!

In het vers dat ik zonet heb gelezen zegt onze Heer het volgende: **‘En jullie Heer heeft bepaald dat jullie niets anders dan Hem mogen aanbidden, en dat jullie goed gedrag vertonen tegenover de ouders. Als een van de twee of beiden de ouderdom bereiken in jouw aanwezigheid, zeg dan nooit "foei" tegen hen, snauw hen niet af en spreek een vriendelijk woord tot hen. En wees zachtmoedig voor beiden, en nederig en liefdevol, en zeg: "O mijn Heer, schenk hen Genade, zoals zij mij opvoedden toen ik klein was.”**¹

En in de hadith die ik zonet heb gelezen zei onze geliefde profeet (ﷺ) het volgende: **‘Het welbehagen van de Heer (Al-Rabb) bevindt zich in het welbehagen van de ouders, en het ongenoegen van de Heer bevindt zich in het ongenoegen van de ouders.’**²

Beste broeders!

Wisten jullie dat de woorden ‘rabb’ en ‘moerabbi’ over dezelfde taalkundige wortel beschikken en ze ‘hetgeen levensonderhoud (rizq) geeft, voedt en opvoedt’ betekenen? ‘Rabb’ wordt gebruikt om Allah aan te duiden terwijl ‘moerabbi’ wordt gebruikt om mensen aan te duiden. De overeenkomst tussen deze woorden toont aan dat ouders enorm veel liefde en genade koesteren voor hun kinderen, en voor hen geen enkel kwaad zouden wensen. Om die reden is het zowel een humanitaire als ook een religieuze taak voor elk kind om zich goed te gedragen tegenover zijn ouders. Ouders verrichten immers allerlei goede daden en doen opofferingen voor hun kinderen.

Op een dag bezocht een man de profeet (ﷺ) en zei: **‘Ik wil je trouw beloven met als voorwaarde dat ik de emigratie (hijrah) en de jibaad verricht. Ik verlang de beloning van Allah.’** De profeet (ﷺ) vroeg: **‘Is er een van je ouders in leven?’** De man zei: **‘Ja, ze zijn beiden in leven.’** De profeet (ﷺ) vroeg door: **‘Wens je de beloning van Allah?’** De man zei: **‘Ja’.** Daarop zei Allahs boodschapper (ﷺ): **‘Keer dan terug naar je ouders en behandel hen goed.’**³ In een andere hadith wordt onze profeet (ﷺ) gevraagd naar de beste daad, waarop hij het volgende antwoordt: **‘Op tijd bidden, de ouders goed behandelen en de jibaad verrichten omwille van Allah.’**⁴

Beste gelovigen!

Het is buitengewoon waardevol dat onze religie zo'n nadruk legt op liefde en respect voor ouders! Het is duidelijk dat het zorgen voor ouders, vooral wanneer ze op hoge leeftijd zijn, hen een gelukkig leven bezorgen en zo hun smeekbedes ontvangen, een van de belangrijkste manieren is om gelukkig te worden zowel in deze wereld als ook in het hiernamaals. Zolang ze het niet moeten of niet willen, is het niet in lijn met onze nationale en religieuze waarden om onze ouders weg te halen uit de familiale omgeving en ze achter te laten in verpleeg- en bejaardentehuizen. Ouders in eenzaamheid en hulpeloos achterlaten als ze oud en op hun zwakst zijn zorgt ervoor dat een persoon zich distantieert van het welbehagen van Allah.

Toen onze Profeet (ﷺ) drie keer **‘Laat zijn neus over de grond wrijven’** zei, vroeg men hem: **‘Wiens neus mag over de grond gewreven worden, o Boodschapper van Allah?’** De Profeet (ﷺ) zei: **‘Degene die nog leeft tijdens de ouderdom van zijn ouders, en (alsnog) het vuur betreedt.’**⁵ Moge Allah ons van de goede mensen maken en van degenen die smeekbedes van hun ouders ontvangen.

Vertaling: Sümer Şen
Islamitische Stichting Nederland (ISN)

¹ İsra, 17/23-24

² Tirmizî, Birr, 3.

³ Muslim, Birr, 6, IV, 197.

⁴ Buhârî, Mevâkît 5, Cihâd 1, Edeb 1, Tevhîd 48.

⁵ Müslim birr, 9, 10.