

Datum: 06-05-2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿٣٩﴾ وَأَنْ سَعْيُهُ سَوْفَ
يُرَى ﴿٤٠﴾ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى ﴿٤١﴾
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ،
وَإِنْ نَبِيََّ اللَّهُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ.

RESPECTEREN VAN ARBEID EN HET RECHT VAN DE DIENAREN

Allah ﷻ zegt het volgende in de Qur'an: "En [is het niet zo] dat er voor de mens niets anders is dan waarnaar hij streefde? En dat [de vruchten van] zijn streven aan hem getoond zullen worden? [En] vervolgens hij beloofd zal worden, met de volledige beloning?"¹ De Profeet ﷺ heeft het volgende gezegd: "Niemand heeft ooit beter voedsel gegeten dan van het werk van zijn eigen handen. En voorwaar, de profeet van Allah, Dāwūd (David), de vrede zij met hem, at van het werk van zijn eigen hand."² In een andere *ḥadīth* verwoordde de Profeet ﷺ als volgt het belang van arbeid en het niet neigen naar *ḥarām*-manieren in de zoektocht naar levensonderhoud (*rizq*): "O mensen! Vrees Allah en wees matig in de zoektocht [naar jullie levensonderhoud]. Want voorwaar, geen ziel zal sterven totdat deze zijn *rizq* volwaardig heeft ontvangen, zelfs als dat vertraagt komt. Dus vrees Allah en wees matig in de zoektocht [naar aardse verlangens]. Neem wat *ḥalāl* is en blijf weg van wat *ḥarām* is."³

Beste broeders en zusters!

Allah ﷻ heeft de mens geschapen als het meest waardevolle wezen. Allah ﷻ heeft de mens alle mogelijkheden geschonken zodat hij aan zijn behoeften kan voldoen. De beste manier om aan *rizq* te komen en om aan het Hiernamaals te werken, is door op *ḥalāl*-manieren aan inkomsten te komen en door te werken. Werken brengt rust en *baraka* in ons leven. Het is een eer voor de dienaar om te werken door gebruik te maken van zijn verstand, lichaam en hart welke geschonken zijn

door Allah ﷻ. De Islām beschouwt iedere baan die *ḥalāl* en legitiem is als waardevol, en eenieder die deze baan uitoefent als eervol en waardig. Maar iedere baan die niet *ḥalāl*, noch legitiem is, verlaagt de waardigheid van de mens en veroorzaakt zo schade aan zijn leven op aarde en aan zijn Hiernamaals.

Beste moslims!

Het verrichten van arbeid – geestelijk dan wel lichamelijk – kan op verschillende manieren, de samenleving biedt daarin meerdere mogelijkheden. De Islām hecht veel belang aan het respecteren van inspanning en arbeid. Inspanning en arbeid worden gewaardeerd en beschermd, mede met het oog op het recht van de dienaren. Indien men oog in oog komt met onrecht, dient men te weten dat er rekenschap over volgt in het Hiernamaals. De Profeet ﷺ heeft gewaarschuwd dat het schenden van rechten een grote zonde is.⁴ Ook wees hij erop dat het waardevoller is voor iemand om met zijn eigen inspanning geld te verdienen, zonder afhankelijk te zijn van anderen. Zo zei hij: "Wanneer een van jullie zijn touw neemt [en naar het bos gaat] en een stapel brandhout meebrengt op zijn rug en die verkoopt waardoor Allah zijn goede naam [lett.: zijn gezicht] beschermt [omdat hij niet hoeft te bedelen], dan is dat beter voor hem dan dat hij bij de mensen bedelt, die hem iets zullen geven of niet."⁵

Beste gemeenschap!

Een persoon dient zijn aandeel in de wereld niet te vergeten terwijl hij zich inspant voor het Hiernamaals. De mens dient te werken voor het wereldse alsof hij nooit zal sterven en hij dient te werken voor het Hiernamaals alsof hij onmiddellijk zal sterven. De Profeet ﷺ stimuleerde om de wereldse zaken op orde te houden en om tegelijkertijd voor het Hiernamaals te werken. Laten we dus, als gelovigen (*mu'minūn*), het pad van de Profeet ﷺ volgen en ons inspannen voor zowel deze wereld als voor het Hiernamaals. Laten we ons levensonderhoud (*rizq*) zoeken door arbeid te verrichten zonder inbreuk te maken op andermans rechten en zonder afhankelijk te zijn van anderen. Laten we onszelf beschermen tegen *ḥarām*-inkomsten om zo het welbehagen van Allah ﷻ te verdienen en Zijn Paradijs te mogen binnengaan.

Redactie & vertaling: drs. Ahmed Bulut
Islamitische Stichting Nederland (ISN)

¹ Al-Najm, 53: 39-41.

² Al-Bukhārī, Al-Buyū', 15.

³ Ibn Mājah, Al-Tijāra, 2.

⁴ Al-Bukhārī, Al-Mazālim, 9.

⁵ Al-Bukhārī, Al-Zakāt, 50.