

Tarih: 15-04-2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ  
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ ، وَحَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ

## EN BÜYÜK ARINMA: ZEKAT VE SADAKA

### Kıymetli Müminler!

İnsanın değerli ve onurlu bir varlık oluşunu daima önceleyen Yüce Allah, bizden, imanımızın gereği olarak, mümin kardeşlerimize gönülden sevgi beslememizi, onlara saygı ve şefkat duymamızı istemektedir. Bir vücudun organları gibi birbirimize destek olmak; bazen bir muhabbetle kardeşimizi ferahlatmak, bazen yüküne omuz vermek, derdine derman olmak ve dualarımızla manen yanında olmak Müslüman olmanın bir gereğidir. Yüce dinimizin insanlar arasında birlik beraberlik ve yardımlaşmayı tesis etmek amacıyla emrettiği temel ibadetlerden biri de zekat ve sadakadır. Artma, çoğalma ve temizlik anlamlarına gelen zekât, her Müslümanın malının bir kısmını yoksullara vermesidir. Zekât, fakirin hakkını ayırıp vermekle malı temizlediği gibi, veren kişiyi cimrilikten arındırıp ahlâken yüceltir. Nitekim okuduğum âyet-i kerîmede Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “[Ey Peygamber!] **Sen onların mallarından bir kısmını sadaka/zekat olarak al, böylece onları manen temizlemiş ve arındırmış olursun. Bir de onlar için dua et; çünkü senin duan onlara huzur verir. Allah her şeyi işitir ve bilir.**”<sup>1</sup>

### Değerli Kardeşlerim!

Zekât, kişinin isteğine bırakılmış bir yardım değil, yoksulun, zengin üzerindeki hakkı ve zenginine yerine getirmek mecburiyetinde olduğu bir görevdir. Şu ayet bunu bize en güzel şekilde açıklamaktadır: **“Onların (zenginlerin) mallarında muhtaç ve yoksulların hakkı vardır.”**<sup>2</sup> Zekât, Rabbimizin bize verdiği bunca nimete bir şükürdür. Zekât, Allah’ın zengin kulu aracılığı ile fakir kuluna bir ihsanıdır. Bunu ihtiyaç sahiplerine vermemek ise fakirin hakkını gasp etmektir. Hem günah hem de büyük bir vebaldir. Yüce Rabbimiz bu konuda bizleri şöyle uarmaktadır: **“Allah’ın kendilerine nasip ettiği servete dört elle sarılıp cimrilik edenler, bu zenginliğin kendilerine hayır getireceğini**

sanmasınlar. Bilakis bu gelip geçici zenginlik onlara ahirette çok kötü bir son hazırlayacaktır. Bu dünyada cimrice sarıldıkları [ve Allah yolunda harcamaktan kaçındıkları] mal mülk kıyamet günü [çok büyük bir vebal ve azap olarak] boyunlarına dolacaktır. Halbuki göklerde ve yerde bulunan her şey sonunda Allah'a kalacaktır. [Unutmayın ki] Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.<sup>3</sup>

### Değerli Müslümanlar!

Bir diğer mali ibadetimiz fitır sadakası, yani fitredir. Saygın bir varlık olarak yaratılmış olmanın; rahmeti, bereketi ve mağfireti pek bol olan Ramazan günlerine erişmenin ve sonunda bayrama ulaşmanın şükürdür fitre. Ramazan’ın sonuna ulaşan her Müslüman, kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri için belirli bir miktar yardımı bayramdan önce ihtiyaç sahiplerine vermelidir. Fitre, ihtiyaç sahiplerinin bayrama hazırlanmasına, bayramın huzur ve neşesini yaşamasına vesile olmaktır. Alanı mutlu ettiği gibi veren kişiyi de bir takım bela, musibet ve hastalıklardan korur. Nitekim Allah Resulü (s.a.s) şöyle buyurmaktadır: **“Sadaka vererek hastalarınız için Allah’tan şifa isteyin, zekât vererek de mallarınızı korumaya alın.”**<sup>4</sup>

### Muhterem Müslümanlar!

Öyleyse geliniz Zekât ve fitrelerimizi vakit kaybetmeden bu mübarek ayda verelim. Yakın akrabalarımızdan başlamak üzere ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin bayram sevinci yaşamalarına vesile olalım. Bu sene de emanetlerinizi Hollanda Diyanet Vakfımız aracılığı ile fakirlere ulaştıralım. Emanetlerinizi güven içinde dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırarak sizleri mazlumların duası ile buluşturan Vakfımıza destek olalım. Her yıl yolumuzu gözleyen kardeşlerimizin umutlarını boşa çıkarmayalım. Bir mazlumun elinden tutup göz yaşını silersek Allah’ın rızasına erebileceğimizi, insanlık sırrına mazhar olacağımızı unutmayalım.

### Hollanda Diyanet Vakfı

<sup>1</sup> Tevbe, 9/103.

<sup>2</sup> Zariyât, 51/19.

<sup>3</sup> Âl-i İmaran, 3/180.

<sup>4</sup> Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, III, 542.