

Datum: 08-04-2022 (vereenvoudigde samenvatting)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ
مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ
يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.

DE WIJSHEDEN VAN HET VASTEN

Beste broeders en zusters, we bevinden ons in een periode van genade, overvloed en vergeving. Moge deze maand die vol zit met wijsheden gezegend zijn voor ons, *āmīn*. Beste gelovigen, het vasten is een schild dat beschermt tegen ongeoorloofde verlangens en lusten. Iemand die vast, heeft zijn innerlijk afgesloten voor ruzies, lelijke gewoontes en zonden. Hij onthoudt zich niet alleen van eten en drinken, maar ook van alle vormen van kwaad. Beste moslims, de Profeet ﷺ leerde ons dat de Ramaḍān een leerschool is. Laten we er dus voor zorgen dat de maand Ramaḍān ons verandert. Laten we onze *akblāq* en onze band met anderen herstellen door middel van de wijsheid van het vasten. Laten we naar manieren zoeken om een betere *mu`min* te zijn. Laten we ons haasten naar de moskeeën. We zijn in een maand waarin goede daden extra worden beloond. De Ramaḍān is de maand van de Qur`ān. Laten we dus onze band met de Qur`ān versterken. Laten we ook onze kinderen deelnemen aan de spirituele atmosfeer van deze maand. Moge Allah ﷻ ons laten behoren tot degenen die hun voordeel doen van de genade van de Ramaḍān. *Āmīn*.