

Datum: 01-04-2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا
كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَتُحْتِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَعُلِقَتْ
أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ.

RAMAḌĀN, DE MAAND VAN DE HERLEVING

Allah ﷻ zegt het volgende in de Qurʾān: **“O jullie die geloven! Het vasten is jullie voorgeschreven zoals het ook was voorgeschreven aan degenen vóór jullie, opdat jullie godsbewust zullen zijn.”**¹ Volgens een *ḥadīth* zei de Profeet ﷺ het volgende: **“Wanneer [de maand] Ramaḍān komt, worden de poorten van het Paradijs geopend, worden de poorten van het Hellevuur gesloten en worden de satans vastgeketend.”**²

Beste broeders en zusters!

Wat de maand Ramaḍān zo waardevol maakt, is dat de openbaring van de heilige Qurʾān in die maand is begonnen. Allah ﷻ zegt daar het volgende over in de Qurʾān: **“De maand Ramaḍān is [de maand] waarin de Qurʾān is neergezonden, als een leiding voor de mensen, en als duidelijke bewijzen van de leiding en de onderscheider [van goed en kwaad]. Wie van jullie dan getuige is van de maand [Ramaḍān], laat hem die [maand] dan vasten. Maar wie ziek of op reis is, dan zijn er een aantal andere dagen [om het in te kunnen halen].”**³

Beste moslims!

Het is door de Qurʾān waardoor de nacht waarin hij voor het eerst werd geopenbaard, de *laylat al-Qadr*, waardevoller is dan duizend maanden. De Qurʾān is neergezonden opdat wij die zouden overbrengen naar de mensen. En wie erin slaagt

om de kennis (*ʿilm*) en de wijsheid (*ḥikma*) die de Qurʾān bracht over te brengen naar zijn eigen leven, verwerft een aandeel in de waarde en de betekenis van de Qurʾān.

Beste gemeenschap!

De Ramaḍān is de vastenmaand die ons – met ons geduld (*ṣabr*) en vrije wil (*irāda*) – naar godsbewustzijn (*al-taqwā*) brengt. Het vasten is een zegen (*niʿma*) en een bewaargeving (*amāna*) die Allah ﷻ aan ons heeft geschonken. Het vasten is een middel tot zielszuivering dat ieder jaar tot ons komt en is een “herlevingswonder”. Ons lichaam, onze emoties, ons verstand en ons hart krijgen dankzij het vasten een opfrisbeurt. Ons lichaam vindt hierdoor gezondheid, onze persoonlijkheid wordt hersteld en onze ziel vindt discipline. Dankzij het vasten worden onze zielen gezuiverd. Daarnaast is het vasten een middel tot vergeving. De Profeet ﷺ zei immers: **“En wie in de Ramaḍān vast in geloof en hoopt op een beloning [van Allah]: al zijn zonden uit het verleden worden voor hem vergeven.”**⁴

Beste gelovigen!

Het vasten (*al-ṣawm*) is een daad van aanbidding die honger, oprechtheid en opoffering omtovert tot beloning. De *tarāwīḥ*-gebeden die we in die maand zullen verrichten, de smeekbeden die we zullen doen en de zegeningen die we met anderen zullen delen, zullen onze beloningen doen vergroten. Bovendien zal de aalmoes van het verbreken van het vasten (*ṣadaqat al-fiṭr / zakāt al-fiṭr*) die we zullen afdragen ervoor zorgen dat ook de behoeftigen hun voordeel doen met dit spirituele klimaat. Ik beëindig mijn preek met een heilige overlevering (*ḥadīth qudsī*). Allah zei ﷻ daarin het volgende: **“Het vasten is voor Mij. En Ik zal de beloning ervan geven.”**⁵

**Redactie & vertaling: drs. Ahmed Bulut
Islamitische Stichting Nederland (ISN)**

¹ Al-Baqara, 2: 183.

² Al-Bukhārī, Al-Ṣawm, 5.

³ Al-Baqara, 2: 185.

⁴ Al-Bukhārī, Al-Ṣawm, 6.

⁵ Al-Bukhārī, Al-Ṣawm, 2.