

Datum: 11-02-2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِمَامٌ عَادِلٌ
وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي
الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَبَا فِي اللَّهِ: اجْتَمَعَا عَلَيْهِ، وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ،
وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ، وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ.
وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ
يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاصَّتْ عَيْنَاهُ.

ZEVEN PERSONEN DIE IN ALLAH'S SCHADUW BELANDEN

Ons leven op aarde zal eindigen op een moment dat wij niet weten en dan zal ook onze reis naar het Hiernamaals beginnen. Ook zal op een dag de Dag der Opstanding aanbreeken en zullen alle mensen, van de profeet Ādam tot de laatste mens, samenkomen op een verzamelplek dat *al-mahshar* wordt genoemd. Daar zal ieder mens rekenschap afleggen over zijn leven op aarde. Op die dag krijgen we een antwoord op elke daad die we op aarde hebben verricht. Allah ﷻ zal dan een unieke ontvangst verzorgen voor sommige van Zijn dienaren. Sommige daden op aarde hebben als resultaat dat men in Allah's schaduw zal belanden.

Beste broeders en zusters!

Laten we eens kijken welke personen volgens de Profeet ﷺ zullen in Allah's schaduw terecht zullen komen.¹ Allereerst zijn dat de rechtvaardige leiders. Het gaat hier om leiders op alle terreinen van het leven, van het gezag binnen het gezin tot en met het staatsgezag. Wanneer een leider rechtvaardig is in zijn besluitvorming en niemand in zijn rechten aantast, heeft hij een daad verricht waar Allah ﷻ tevreden mee is. Immers, rechtvaardigheid (*al-adāla*) behoort tot de meest fundamentele morele principes van de Islām. Allah ﷻ zegt het volgende over het grondvesten van rechtvaardigheid: “O

jullie die geloven! Wees standvastig rondom de gerechtigheid, als getuigen voor Allah. Zelfs tegenover julliezelf, of de ouders en de verwanten. Of het nu een rijke of een arme is [waartegen wordt getuigd; het heeft geen belang], want Allah kent hun belangen beter. Volg dus niet de begeerte om onrechtvaardig te zijn. En als jullie verdraaien of afwenden: en voorwaar, Allah is op de hoogte van wat jullie doen.”²

Beste moslims!

De tweede persoon die het recht verdient op Allah's schaduw, is de jongere die zijn jeugdijaren doorbrengt met het aanbidden van Allah ﷻ. Deze jongere heeft zijn lusten in bedwang weten te houden en met zijn aanbidding (*ibāda*) laten getuigen van zijn geloof (*īmān*). De derde persoon is de persoon wiens hart is vastgehecht aan de moskeeën, waarin hij rust vindt en in gemeenschap zijn gebed verricht. De vierde groep personen zijn degenen die van elkaar houden omwille van Allah ﷻ, die elkaar ontmoeten omwille van Allah ﷻ en uiteengaan omwille van Allah ﷻ. Dus een gelovige (*mu'min*) dient zijn medegelovige alleen lief te hebben omwille van Allah ﷻ. De Profeet ﷺ zei eens: “Jullie zullen het Paradijs niet binnengaan totdat jullie geloven. En jullie geloven niet totdat jullie van elkaar houden.”³

Beste gemeenschap!

De vijfde persoon die schaduw zal krijgen van Allah ﷻ, is de man die uitgenodigd wordt voor overspel (*al-zinā*) door een mooie vrouw van aanzien, waarop de man zegt: “Voorwaar, ik vrees Allah.” Deze persoon beschermt zijn ziel tegen *ḥarām*, bewaart zijn kuisheid en vergeet niet dat Allah ﷻ hem ziet. De zesde persoon die Allah's schaduw zal krijgen is de persoon die liefdadigheid (*al-sadaqa*) geeft en deze daad zó verbergt, dat zijn linkerhand niet weet wat zijn rechterhand uitgaf. De zevende persoon is degene die in afzondering Allah ﷻ gedenkt, terwijl zijn ogen overvloeien van tranen. Deze tranen zijn een uiting van vriendschap met Allah ﷻ en zullen het geloof (*īmān*) in iemands hart tot wasdom brengen en de vlammen van het Hellevuur doven op de Dag der Opstanding. Moge Allah ﷻ ons dit mogelijk maken, *āmin*. Ik beëindig mijn preek met een Qur'an-vers: “En de blinde en de ziende zijn niet gelijk. En degenen die geloven en goede werken verrichten zijn niet gelijk aan de kwaaddoeners. Weinig is het, wat jullie nadenken!”⁴

Redactie & vertaling: drs. Ahmed Bulut
Islamitische Stichting Nederland (ISN)

¹ Al-Bukhārī, Al-Adhān, 36.

² Al-Nisā', 4: 135.

³ Al-Muslim, Al-Īmān, 93.

⁴ Al-Mu'min, 40: 58.