

Datum: 07-01-2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ
مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ أَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
إِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلْخَيْرِ مَعَالِيْقَ لِلشَّرِّ وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ
مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ مَعَالِيْقَ لِلْخَيْرِ فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ
الْخَيْرِ عَلَى يَدَيْهِ وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ الشَّرِّ عَلَى يَدَيْهِ.

DE KENMERKEN VAN DE MOSLIMGEMEENSCHAP

Allah ﷻ zegt het volgende in de Qur'ān: **“Jullie zijn de beste gemeenschap die voor de mensen is voortgebracht. Jullie gebieden het behoorlijke, jullie verbieden het verwerpelijke en jullie geloven in Allah. Als de mensen van het Boek ook hadden geloofd, zou dat goed zijn geweest voor hen. Onder hen zijn er gelovigen, maar de meesten van hen zijn ongehoorzame zondaren.”**¹ Volgens een *ḥadīth* zei de Profeet ﷺ het volgende: **“Voorwaar, er zijn van die mensen die als sleutels tot het goede en verhinderaars van het kwaad zijn. Voorwaar, er zijn ook mensen die als sleutels tot het kwaad en verhinderaars van het goede zijn. En gezegend is degene in wiens hand Allah de sleutels tot het goede heeft gelegd! En wee degene in wiens hand Allah de sleutels tot het kwaad heeft gelegd!”**²

Beste broeders en zusters!

In een tijd waarin de mensheid in een duisternis verkeerde, kwam de zon van de Islām op, met de Profeet's pleidooi *“lā ilāha illallāh”*. De Islām kwam met twee grote oproepen. De eerste oproep is *al-tawḥīd*, of het zuivere geloof in één god; dat betekent dat iemand alleen Allah ﷻ als enige god aanvaardt, alleen Hem aanbidt en wegblijft van alle vormen van afgoderij (*al-shirk*). De tweede grote oproep van de Islām is *al-waḥdāh*, of het bewaken van de eenheid; dit houdt in dat iemand zorgt voor eenheid in de gemeenschap door verdeeldheid te vermijden. In die zin is het verzekeren van de

individuele en sociale harmonie het belangrijkste doel van de Islām rondom de moslimgemeenschap. Vóór de komst van de Islām en in de begindagen van de Islām verkeerde de mensheid in een diepe crisis. De samenleving was erg verdeeld: men was of sterk of zwak en men was of meester of slaaf. De machtige had het altijd voor het zeggen, zelfs als hij onrechtvaardig was. In die context kondigde de Profeet ﷺ het *tawḥīd*-geloofsartikel aan, met *“er is geen god dan Allah”*. De Profeet ﷺ zei dat de mensen gelijk zijn zoals de tanden van een kam en pleitte dus voor recht en gerechtigheid.³ Volgens de Profeet ﷺ kunnen mensen niet superieur zijn aan elkaar, omdat alle mensen afstammen van Ādam.

Beste gelovigen!

Wat de Islām en moslims kenmerkt, is genade. De meest beknopte omschrijving van de islamitische ethiek (*al-akblāq*) luidt immers: Allah's bevelen respecteren en nakomen, en Zijn schepsels met genade en mededogen behandelen. Een moslim houdt van een schepsel omwille van zijn Schepper en stelt zich verantwoord op naar alle levende wezens en naar het milieu. De Profeet ﷺ zei immers: **“Wees barmhartig voor wie op aarde is, opdat wie in de hemel is barmhartig is voor jullie.”**⁴ De Islām is een religie van vrede, de islamitische gemeenschap neemt vrede dan ook als uitgangspunt. De Qur'ān roept duidelijk op tot vrede: **“O jullie die geloven! Laat jullie de vrede binnentreden, allemaal, en volg niet de voetstappen van de satan. Voorwaar, hij is voor jullie een duidelijke vijand.”**⁵ De Islām is een religie van vertrouwen en loyaliteit. De Profeet ﷺ zei eens: **“Garanderen jullie mij zes zaken over jezelf, dan garandeer ik jullie het Paradijs: jullie spreken de waarheid wanneer jullie spreken, jullie komen jullie beloften na, jullie zien toe [op de bewaargeving] wanneer jullie iets wordt toevertrouwd, bewaar jullie kuisheid, sla jullie blikken neer en verstop jullie handen [voor verboden zaken].”**⁶ Laten we de Qur'ān en de Profeet's *sunna* als onze gids nemen, zodat we vreedzaam en veilig kunnen samenleven en laten we onze onderlinge banden sterk houden. Ik sluit af met een belangrijke oproep van de Profeet ﷺ: **“Ik laat voor jullie twee zaken na, jullie zullen niet dwalen zolang jullie je daaraan vasthouden: het Boek van Allah en de *sunna* van Zijn Profeet.”**⁷

Redactie & vertaling: drs. Ahmed Bulut
Islamitische Stichting Nederland (ISN)

¹ Āl 'Imrān, 3: 110.

² Ibn Mājah, Al-Sunna, 19.

³ Al-Suyūṭī, Manāhil al-Ṣafā, 49.

⁴ Al-Tirmidhī, Al-Birr, 16.

⁵ Al-Baqara, 2: 208.

⁶ Aḥmad ibn Ḥanbal, Al-Musnad, V, 323.

⁷ Mālik ibn Anas, Al-Muwatta'a, Al-Qadar, 3.