

**Datum: 07-01-2022 (vereenvoudigde samenvatting)**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ  
الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ  
مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ أَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ.  
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

إِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلْخَيْرِ مَعَالِيْقَ لِلشَّرِّ وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ  
مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ مَعَالِيْقَ لِلْخَيْرِ فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ  
الْخَيْرِ عَلَى يَدَيْهِ وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ الشَّرِّ عَلَى يَدَيْهِ.

## DE KENMERKEN VAN DE MOSLIMGEMEENSCHAP

Beste broeders en zusters, in een tijd waarin de mensheid in een duisternis verkeerde, kwam de zon van de Islām op, met “*lā ilāha illallāh*” (“er is geen god dan Allah”) als motto van de Profeet ﷺ. De Islām is gekomen met twee grote oproepen. De eerste oproep is *al-tawhīd*; dat betekent het geloof in Allah ﷻ als enige god en het wegblijven van alle vormen van afgoderij (*al-shirk*). De tweede grote oproep is *al-wahdab*; dit betekent het zorgen voor eenheid in de gemeenschap. Beste moslims, wat de Islām en moslims kenmerkt, is genade. De Profeet ﷺ zei eens: **“Wees genadig voor wie op aarde is, zodat wie in de hemel is genadig is voor jullie.”**<sup>1</sup> De Islām is een religie van vrede, vertrouwen en loyaliteit. Laten we onze onderlinge banden sterk houden en verdeeldheid vermijden. Laten we de Qur’ān en de *sunna* als onze gids nemen, zodat we vreedzaam en veilig kunnen samenleven.

**Redactie & vertaling: drs. Ahmed Bulut**  
**Islamitische Stichting Nederland (ISN)**

<sup>1</sup> Al-Tirmidhi, Al-Birr, 16.