

Datum: 03-12-2021

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ

وَالْأَنْفُسِ وَالشَّمْرَاتِ وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

مَنْ يَصْبِرْ يُصْبِرْهُ اللَّهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ مِنْ عَطَاءٍ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنْ

الصَّبْرِ.

## HET GEDULD DAT MOEITE IN GENADE VERANDERT

Allah ﷻ zegt het volgende in de Qur'ān: **‘En Wij zullen jullie zeker beproeven met iets van vrees en honger en met vermindering van bezittingen, levens en vruchten. Maar [o Profeet], verkondig goed nieuws [over het Paradijs] aan de geduldigen!’**<sup>1</sup> Volgens een *hadīth* zei de Profeet ﷺ het volgende: **‘En wie geduldig is: Allah geeft hem [het uithoudingsvermogen voor] geduld. En aan niemand is een geschenk gegeven dat beter en royaler is dan geduld.’**<sup>2</sup>

## Beste broeders en zusters!

De mens is tijdens het wereldse leven zoals een reiziger. De wereld is slechts een plek om even uit te rusten. Er is geen grotere misleiding dan dat een reiziger doet alsof al zijn voorbereidingen op een tijdelijke bestemming permanent zijn. Wij dienen ons dan ook goed voor te bereiden op het Hiernamaals, precies zoals iemand die zich voorbereidt wanneer hij naar een ander land gaat. In ons wereldse leven, waarin wij onze toekomst in het Hiernamaals uitstippelen, zullen we zowel gelukkige als droevige momenten tegenkomen. Het leven kenmerkt zich nu eenmaal door zowel gemak als pijn en moeilijkheden. Allah ﷻ heeft ons echter voorzien van een gunst waarmee wij ons hart, onze tong en ons lichaam kunnen beschermen tegen verkeerde gedachten en handelingen wanneer wij geconfronteerd raken met moeilijkheden. Die gunst heet geduld, of *al-ṣabr*. Geduld is het belangrijkste middel dat de mens staande houdt bij moeilijkheden. Dat houdt in dat je niet op moet geven bij moeilijkheden en dat je de wil om te leven niet verliest.

Geduld betekent ook blijven volharden en moeite willen doen om moeilijkheden te overwinnen.

## Beste moslims!

Het leven op aarde betekent een beproeving, waarvan niemand is vrijgesteld. Iedereen wordt beproefd op basis van zijn sterktes en mogelijkheden. Het lijdt geen twijfel dat degenen die aan de grootste beproevingen zijn onderworpen, de profeten zijn. Eén van die profeten is Ayyūb. Hoewel hij veel bezit en een gezond leven leidde samen met zijn gezin, verloor hij eerst zijn gezondheid, daarna zijn bezit en verlieten zijn kinderen hem. Hij toonde zich echter geduldig ten overstaande van deze zware beproevingen, kwam niet in opstand tegen Allah ﷻ en behoorde zo tot de winnaars. Toen de ziekte waaraan hij jaren leed hem begon te weerhouden van zijn plicht om Allah ﷻ te aanbidden, smeekte hij als volgt: **‘Voorwaar, tegenspoed heeft mij getroffen en U bent de Barmhartigste van de Barmhartigen.’**<sup>3</sup> De moeilijkheden waarmee een gelovige (*mu'min*) wordt geconfronteerd, veranderen door middel van geduld in eeuwige genade en gunsten. De Profeet ﷺ verwoordde dat als volgt: **‘Hoe wonderlijk is de toestand van de gelovige! Voorwaar, in álles is er iets goeds voor hem en die toestand is voor niemand anders dan voor de gelovige. Als voorspoed hem treft, is hij [Allah] dankbaar, en dat is goed voor hem. En als tegenspoed hem treft, is hij geduldig, ook dat is goed voor hem.’**<sup>4</sup>

## Beste gelovigen!

Soms kan de mens al bij kleine problemen geen geduld opbrengen. Soms kan hij zijn geduld verliezen bij grote problemen en kan hij in wanhoop vervallen. Hij zal dan denken dat zijn ziekte niet zal genezen, zijn financiële problemen niet zullen stoppen en dat de spanningen in zijn gezin niet opgelost zullen worden. Hij verkeert dan in een waanidee dat vrede, succes en genezing verre van hem zijn. Het goede nieuws van de Qur'ān is echter duidelijk: **‘Voorwaar, met de moeilijkheid komt een verlichting.’**<sup>5</sup> Er schuilt veel genade in iedere moeite. Er kan onverwachts goedheid komen uit een moeilijkheid zolang we inspanning, geduld en doorzettingsvermogen niet opgeven. Laten we niet vergeten dat Allah ﷻ altijd met de geduldigen is en dat elke moeilijkheid tijdens het wereldse leven een voorbereiding is op het Hiernamaals.

**Redactie & vertaling: drs. Ahmed Bulut  
Islamitische Stichting Nederland (ISN)**

<sup>1</sup> Al-Baqara, 2: 155.

<sup>2</sup> M2424 Al-Muslim, Al-Zakāt, 124.

<sup>3</sup> Al-Anbiyā', 21: 83.

<sup>4</sup> M7500 Al-Muslim, Al-Zuhd, 64.

<sup>5</sup> Al-Inshirāh, 94: 6.